

Meditatie

Lezen: Joh. 3: 1-21

U moet opnieuw geboren worden!

In het Evangelie naar Johannes vinden we verschillende gesprekken van de Heere Jezus met afzonderlijke mensen. Zo is Hij in hoofdstuk 4 in gesprek met de Samaritaanse vrouw. Deze vrouw stond bekend om haar zondige levensstijl. Ze had vijf mannen gehad, en van de man met wie zij nu samenwoonde, zegt Jezus heel direct: 'Die gij nu hebt is, uw man niet'. Immers, 'met iemand getrouwd' zijn is zeker niet hetzelfde als 'met iemand samenwonen' ... Maar wat is de boodschap van Johannes 4? Dat de boodschap van het Evangelie ook voor 'slechte' mensen bedoeld is. Al ben je zo slecht als deze vrouw, u / jij kunt opnieuw geboren worden!

Maar in Johannes 3 is de Heere Jezus in gesprek met Nicodémus. Nicodémus was een vooraanstaand theoloog: dé leraar van Israël (vs10). En je kunt wel aannemen dat Nicodémus zeer nauwgezet leefde.

Nicodémus kwam 's nachts bij de Heere Jezus. Waarschijnlijk omdat hij niet door de mensen gezien wilde worden. Maar zijn belangstelling voor de Heere Jezus lijkt oprecht te zijn. Immers: hij begint het gesprek met een uitdrukkelijk compliment: 'Rabbi, wij weten, dat Gij zijt een Leraar van God gekomen, want niemand kan deze tekenen doen, die Gij doet, zo God met Hem niet is.' (vs2)

Nicodémus was heel direct. Maar de Heere Jezus is nog veel directer! Ik denk dat Nicodémus vragen wilde stellen over het (toekomstige) Koninkrijk. Maar de Heere Jezus is hem voor, en zegt: 'Tenzij dat iemand wederom geboren worde, hij kan het Koninkrijk Gods niet zien.' (vs3) Dat 'zien' heeft de betekenis van 'onderscheiden'. Ik geef het wat vereenvoudigd weer, maar eigenlijk zegt de Heere Jezus: Nicodémus, je meent iets te kunnen zeggen over het Koninkrijk en de geestelijke dingen, maar je weet niets! Je kunt er geen zinnig woord over zeggen. Je kunt het Koninkrijk van God niet onderscheiden (vs3), laat staan binnengaan (vs5)!

Hier ligt een belangrijke les voor ons. We zagen zojuist: de 'slechtste' man of vrouw kàn opnieuw geboren worden. Maar nu zien we: zelfs de 'beste' onder ons móet opnieuw geboren worden. Ook de theoloog! Ook de morele of nette mens! Ook u, die zoveel kennis van de Bijbel bezit. Ook u, die dagelijks zo goed mogelijk probeert te leven. Ook u, die anderen leert. Eenvoudigweg: ook u!

Nicodémus lijkt het niet te snappen. Dus vraagt hij: 'Hoe kan een mens geboren worden, nu oud zijnde? Kan hij ook andermaal in zijner moeders buik ingaan, en geboren worden?' (vs4) Nee, dat bedoelt de Heere Jezus niet. Het Griekse woordje voor 'wederom' betekent: op een heel nieuwe wijze! En trouwens, al zou je duizend keer op de natuurlijke wijze uit je moeder geboren worden: het zal je niet baten. Want, zegt de Heere Jezus: 'Hetgeen uit het vlees geboren is, dat is vlees; (...).' Zondige mensen brengen zondige kinderen voort. Al word je duizend keer verwekt door een zondige vader, en geboren uit een zondige moeder: je wordt geboren als 'vlees'. En 'vlees' onderwerpt zich niet aan de wet van God.

Maar wat bedoelt de Heere Jezus dan wel? Een geboorte op een heel nieuwe wijze, vanuit een andere Bron: een geboorte 'uit water en Geest' (vs5). Water is in de Bijbel (vrijwel) altijd een beeld van het Woord (Ef5:26). En 'Geest' doelt op de Heilige Geest.

Het water van het Woord (van het Evangelie) wordt over mensen uitgegoten. Dat is één. De Heilige Geest past het (gepredikte) Woord toe op harten van mensen. Dat is twee. Dat betekent concreet dat de Heilige Geest ons stenen hart wegneemt, en ons een nieuw hart geeft. Dat is wedergeboorte.

Nicodémus vindt het allemaal niet eenvoudig. Daarom vraagt hij: 'Hoe kunnen deze dingen geschieden?' (vs9) Nu, zouden wij kunnen zeggen, open je Bijbel, en lees Jeremia 31 en Ezechiël 36! Daar worden 'deze dingen' beschreven. 'Zijt gij de leraar van Israël en weet gij deze dingen niet?' (vs10) Zijn reactie bewijst wel dat een natuurlijk mens van de geestelijke dingen niets begrijpt. Hij praat er hoogstens óver, maar hij praat er niet uit. Verder bewijst zijn reactie dat de natuurlijke mens liever bepaalde Bijbelgedeelten overslaat.

Wedergeboorte is het werk van de Heilige Geest. Maar let eens op vers 7: 'Verwondert u niet, dat Ik u gezegd heb: Gijlieden moet wederom geboren worden.' Gijlieden *moet* ... Daarin ligt een appel, een oproep, aan ons adres. Wedergeboorte is het werk van Gods Geest, maar dat betekent niet dat u maar moet afwachten tot er iets bijzonders in uw leven gebeurt! In het Evangelie naar Johannes maakt de Heilige Geest ons ook duidelijk hoe de wedergeboorte *vanuit onze kant gezien* verkregen kan worden.

Bent u er inmiddels van overtuigd dat u opnieuw geboren moet worden? Omdat u een zondig hart hebt, *een hart dat van God af is gericht, in plaats van naar God toe!* Hoor het Evangelie: 'Want alzo lief heeft God de wereld gehad, dat Hij Zijn eniggeboren Zoon gegeven heeft, opdat een iegelijk die in Hem gelooft, niet verderve, maar het eeuwige leven hebbe.' (vs16)

Dit Woord mag ik door middel van deze meditatie over u uitgieten. God heeft Zijn Zoon niet gespaard! Ik mag u oproepen tot geloof in de Heere Jezus. Hij werd op het kruishout van Golgotha tot zonde gemaakt. Hij heeft op het kruishout van Golgotha de zonden van alle gelovigen van alle tijden en plaatsen in Zijn lichaam gedragen!

Zie je een zondaar tot geloof komen? Weet dan dat de Heilige Geest aan het baren is! Je ziet Hem niet, je hoort Hem niet, maar toch ... Zoals de Bijbel zegt: 'De wind blaast, waarheen hij wil, en gij hoort zijn geluid; maar gij weet niet, vanwaar hij komt, en waar hij heen gaat; alzo is een iegelijk, die uit de Geest geboren is.' (vs8)

Bent u uit de Geest geboren? Dan vertoont u het karakter van de Geest (vs6). En God zij dank: eenmaal zult u het Koninkrijk beërven!

Montfoort, ds. P.C.H. Kleinbloesem