

De houding van een man van God

(Reactions of a Godly Man)

In Genesis 13:7 lezen we over onenigheid tussen de herders van Abraham en die van Lot. Abraham en Lot hadden grote rijkdommen verkregen door hun uitstapje naar Egypte. Nu werd die rijkdom tot een probleem. Rijkdom veroorzaakt altijd problemen. Lot en zijn vrouw waren door de rijkdommen die ze in Egypte gezien hadden beïnvloed. Ze wilden nog rijker worden. Abraham echter was een man die met niemand onenigheid wilde. Maar zijn dienstknechten streden.

“Er ontstond dan ook onenigheid tussen de herders van het vee van Abram en de herders van het vee van Lot. Bovendien woonden in die tijd de Kanaänieten en de Ferezieten in dat land” (Gen. 13:7). Waarom staat dat laatste zinnetje er direct achter? Omdat deze heidense mensen getuigen waren van deze ruzie. Dit is ook een zeer relevant gegeven voor het christendom van vandaag de dag. De ongelovigen, de heidenen, wonen in ons land en wat zien ze? Allerlei christelijke groeperingen ruziën met elkaar. Is er vandaag de dag - te midden van deze

toestand - nog een man van God te vinden zoals Abraham die een Lot (een wereldsgezind mens met liefde voor rijkdom) kan aanspreken met: “Laat er toch geen onenigheid zijn tussen mij en jou, en tussen mijn herders en jouw herders. Wij zijn immers mannen die broeders zijn!” (Gen. 13:8). Zij waren helemaal geen broers. Abraham was de oom, Lot zijn neef. Hierin zien we de liefdevolle houding van deze 75-jarige man jegens zijn 35-jarige neef. “Wij zijn immers....broeders...”. Een man van God is een nederig man. Hij was 75 jaar oud, maar hij kon zijn jongere neef aanzien en zeggen: “Wij zijn broeders, jij bent aan mij gelijk. Ik geef je de eerste keus. Kies maar wat jij wilt”. Door zulke mannen wordt de gemeente gebouwd. Het christendom heeft zulke leiders nodig – en ze zijn zeldzaam geworden.



Vandaag de dag vinden we vele leiders die hun gezag afdwingen, die in deze situatie gezegd zouden hebben: “Ik ben 75 jaar oud, ik ben jouw oom. Ik ben degene die door God geroepen is, niet jij. Jij bent gewoon met mij meegekomen, niets meer dan dat”. Maar Abraham sprak niet op deze manier tot Lot. Hij zei tegen Lot: “Als jij rechtsaf gaat, dan ga ik links. En als jij kiest om linksaf te gaan, dan ga ik rechts. Kies jij maar eerst wat je hebben wilt”. Lot, begerig als hij was, in de geest van Babylon, nam zijn deel. Hij zag de prachtige velden van Sodom, en zag daarin de mogelijkheid om (nog) meer geld te verdienen. Hij zag de rijke mensen die daar woonden en zij tot zichzelf: “Ik ga daar wonen en zal tegelijkertijd ook God dienen”.

Vele christenen of christelijke leiders willen daar zijn, waar geld te verdienen valt. Maar zonder uitzondering gaat dat gepaard met geestelijk verlies.

Toen Abraham de beslissing genomen had, kwam de Heere naar beneden (zoals bij de torenbouw van Babel) om te zien wat hij en Lot deden. En de Heere zag de godvruchtige wijze waarop Abraham zich gedragen had. Direct nadat Lot Abraham verlaten had, zegt de Heere iets bijzonder belangrijk tot Abraham (Gen. 13:14). God scheidde Abraham eerst van

zijn vader (door de dood van zijn vader), daarna scheidde God hem van nog een familielid (die anders een hindernis voor hem geweest zou zijn vanwege zijn hebzucht). De Heere zei: “Nu je alleen over gebleven bent, kan ik je leiden naar de plaats die ik voor je bereid heb. Ik heb nauwkeurig acht geslagen op wat er gebeurd is”. Beseft u dat God alles ziet wat er gebeurd tussen mensen? Hij slaat acht op ons handelen. Heeft u al uw rechten op bepaalde dingen opgegeven omdat u een christen bent? God zal tot u zeggen: “Ik heb er acht op geslagen”.

Daarna zei God tot Abraham: “Sla toch uw ogen op en kijk vanaf de plaats waar u bent, naar het noorden, het zuiden, het oosten en het westen. Want al het land dat u ziet, zal Ik voor eeuwig aan u en uw nageslacht geven”. God beloofde dat aan Abraham. Het land zou niet aan de afstammelingen van Lot toebehoren. God beloofde dat aan Abraham zo’n 4000 jaar geleden.

Vandaag de dag zien we de vervulling van die belofte: de afstammelingen van Abraham leven in Israël en niet de nakomelingen van Lot. God houdt Zich aan Zijn Woord. Duizenden jaren kunnen voorbij gaan, maar als God gezegd heeft tegen Abraham: “Want al het land dat u ziet, zal Ik voor eeuwig aan u en uw nageslacht geven” (Gen. 13:15), dan zal het ook precies zo zijn.

Dan zien we in hoofdstuk 14 hoe Lot in de problemen geraakt. U zult altijd in problemen komen, als u zich buiten de wil van God beweegt. Hij werd gevangen genomen door vijanden. Abraham zou gezegd kunnen hebben: “Dat is zijn verdiende loon. Die man heeft iets voor zichzelf genomen wat mij toebehoorde”. Maar zo was Abrahams reactie niet. Hier vinden we een nieuw moment waarop Abraham beproefd werd: wat zou Abrahams houding zijn, wanneer hij hoort dat de man die hem bedrogen heeft in problemen is gekomen? Als iemand die u bedrogen heeft zelf in de problemen raakt, wordt het door uw houding snel duidelijk of u een man van God bent – of niet. Abrahams houding was: “Laat ik Lot gaan helpen. Het is waar dat Lot mij bedrogen heeft. Maar waar gaat het eigenlijk om? Hij heeft mij wat waardeloze aardse rijkdom ontnomen. Dat betekent toch niets. Ik heb de hemelse rijkdommen. Ik ben verdrietig over Lot, dat hij gekozen heeft voor het najagen van de aardse rijkdommen, en nu is hij in problemen. Laat mij gaan en hem tot hulp komen”. En zo ging Abraham en verlost Lot. Dat is de houding van een godvruchtig man. Alleen zulke mensen kunnen Gods gemeente bouwen.

Zac Poonen