

# Het belang van de Kerk

The Importance of the Church - Zac Poonen

In Openbaring 1:10-11 lezen we dat Johannes een stem hoort zeggen: "Schrijf in een boek wat je ziet, en stuur het naar de zeven gemeenten: naar Efeze en naar Smyrna, naar Pergamum en naar Thyatira, naar Sardes, naar Filadelfia en naar Laodicea". God geeft ons openbaringen, niet alleen voor onszelf, maar ook voor anderen. Wanneer God tot ons spreekt, is het een goede gewoonte om op te schrijven wat we horen, zoals Johannes hier werd opgedragen te doen (Openbaring 1:11). Hij zou anders zijn vergeten wat God tot hem gesproken had.

De boodschap, in dit geval, was voor de zeven gemeenten in Azië. Wat destijds bekend stond als Azië, is vandaag de dag een klein deel van Turkije. Al deze zeven gemeenten bevinden zich binnen een straal van zo'n 125 km van elkaar. Maar merk op dat ook al waren ze zo dicht bij elkaar, ze nog niet collectief "De Gemeente in Azië" werd genoemd. Ze heetten "De gemeenten in Azië". Dit is een klein punt, maar toch zeer belangrijk. "De gemeente in Azië" zou hebben betekend dat deze gemeenten een nominale waarde geworden waren met een centraal hoofdkantoor. Maar "de gemeenten in Azië" geven aan dat elke gemeente rechtstreeks een plaatselijke gemeente onder het leiderschap van de Heere was.

De gemeente is een werk van God, gebouwd door Christus. Maar denominaties zijn het werk van mensen. Alle leer en de geschriften van de apostelen maken duidelijk dat de wil van God voor elke gemeente 'het rechtstreeks onder het leiderschap van Christus staan' is, en niet het zijn van een onderdeel van een kerkgenootschap. Er was geen bisschop of opzichter belast met deze zeven gemeenten aan wie Johannes deze boodschappen voor de distributie aan de gemeenten kon sturen. Elke boodschap moest individueel worden toegezonden aan de boodschapper van die gemeente - want elke gemeente is een zelfstandige eenheid. De Heere had apostelen gegeven aan de gemeente. Johannes zelf was een van hen. Maar de Heere had geen bisschoppen of opzichters benoemd. Er is niet zoiets als bijvoorbeeld "De gemeente in India (of Nederland)". Er zijn gemeenten in India (en Nederland), en deze worden gebouwd door de Heere in verschillende plaatsen, die elk onder Zijn rechtstreekse leiderschap staan.

Het uiteindelijke doel van satan is en was om zijn valse 'wereldkerk' te bouwen, namelijk Babylon. En zijn eerste stap op weg naar dat doel was om groepen gemeenten in denominaties te stoppen, reeds vele eeuwen geleden. Hij wist dat de taak van het opbouwen van Babylon anders onmogelijk zou zijn geweest. We moeten niet onwetend zijn jegens satans regelingen.

De zeven gouden kandelaars symboliseren de zeven gemeenten (Openbaring 1:20). Onder het oude verbond had de tempel ÉÉN zevenarmige kandelaar. Dit was omdat alle stammen van Israël takken waren van ÉÉN denominatie met haar hoofdkantoor en leiders in Jeruzalem.

Maar het is anders onder het nieuwe verbond. Er zijn zeven verschillende kandelaars, elk volledig gescheiden van de andere. De reden, zoals we hierboven zagen, was omdat elke gemeente onafhankelijk is en direct onder het leiderschap van Christus staat, maar in gemeenschap met de andere gemeenten, via het Hoofd.

De gemeente wordt een kandelaar genoemd en dat geeft aan dat, in Gods ogen, haar primaire functie is om licht te geven. De kandelaars zijn van goud en weerspiegelen de Goddelijke oorsprong van een echte gemeente. Gebouwd door de Heere en niet door mensen.

Een kandelaar is niet bedoeld als louter versiering. Zo ook een gemeente niet! Het licht dat elke gemeente hoort te bezitten, is Gods Woord, dat alleen is een licht op ons pad in deze donkere wereld (Psalm 119: 105). In plaats van het licht voor te houden, zoals zogenaamde "gemeente" doen, namelijk grote scholen en ziekenhuizen te runnen en het doen van sociaal werk, in dat geval kunnen we er zeker van zijn dat we zijn afgedwaald van het primaire doel van God.

Toen Johannes zich omkeerde om te zien Wie aan het woord was, zag hij Jezus (Openbaring 1:12, 13). Maar hij zag Hem in het midden van de gemeenten. Het is door de plaatselijke gemeente dat de Heere Zich wil openbaren en wil spreken tot anderen.

De eerste woonplaats van God in de Bijbel wordt het brandende braambos genoemd, dat Mozes zag in de woestijn (Deut.33: 16). Net als Johannes op Patmos, wendde Mozes zich op dat moment om dat prachtige schouwspel te bekijken. En toen gebeurde het dat God tot hem sprak (Exod. 3:3).

Vandaag is de gemeente Gods woonplaats. God wil graag dat iedere gemeente in vuur en vlam staat met Zijn Heilige Geest, net zoals die brandende braambos. Als mensen dan kijken naar de lokale gemeente, zouden ze in staat moeten zijn het leven van de Heere Jezus geopenbaard te zien door de leden van die gemeente. Zo kan God spreken tot de mensen, door de gemeente.