

De heerlijkheid van de hemel

Spreker : Ds. Etienne Maritz
Schriftgedeelte : 2 Korinthe 4:16-5:10

De hemel is ons eeuwig thuis. *“Hem hebt u lief zonder Hem gezien te hebben. In Hem verheugt u zich nu met een onuitsprekelijke en heerlijke vreugde, zonder Hem te zien maar door te geloven, en verkrijgt u het einddoel van uw geloof, namelijk de zaligheid van uw ziel”,* 1 Petrus 1:8,9.

Ons lichaam zal deel krijgen aan het eeuwige leven. *“Wij weten immers dat, wanneer ons aardse huis, deze tent, afgebroken wordt, wij een gebouw van God hebben, een huis niet met handen gemaakt, maar eeuwig in de hemelen”,* 2 Korinthe 5:1. Op aarde wonen we in ons lichaam, daarna zullen we bij de Heere wonen. Bij het sterven gaan we direct over ons hemelse lichaam, gebouwd door God. *“Laat uw hart niet ontroerd worden; u gelooft in God, geloof ook in Mij. In het huis van Mijn Vader zijn veel woningen; als dat niet zo was zou Ik het u gezegd hebben; Ik ga heen om plaats voor u gereed te maken. En als Ik heengegaan zal zijn en plaats voor u gereedgemaakt zal hebben, kom Ik terug en zal u tot Mij nemen, opdat ook u zult zijn waar Ik ben”,* Johannes 14:1-3. Lukas 16:9 spreekt over eeuwige tenten. In Filippenzen 1:23 wordt gesproken over ‘heengaan’, in het grieks is dit ‘terugkeren’.

“Die ons vernederd lichaam veranderen zal, opdat het gelijkvormig wordt aan Zijn heerlijk lichaam, naar de werking waardoor Hij ook alle dingen aan Zichzelf kan onderwerpen”, Filippenzen 3:21.

“En Jezus zei tegen hem: Voorwaar, zeg Ik u, heden zult u met Mij in het paradijs zijn”, Lukas 23:43.

1. De hemel is een ruime plaats

Johannes 14:2, vele woningen. We zullen ons er thuis voelen. *“Maar Ik zeg u dat er velen zullen komen van oost en west en zij zullen aan tafel gaan met Abraham, Izak en Jakob in het Koninkrijk der hemelen”,* Mattheus 8:11. Dit vers spreekt er ook over dat we zullen aanzitten, we zullen dus eten en drinken. Er is afstand in de hemel, ook in dit verst te lezen. Verder spreekt Lukas 16:26 over een enorme kloof tussen de hemel en de hel. De rijke man zag Lazarus in de schoot van Abraham.

2. In de hemel zijn véél mensen

Mattheus 8:11 spreekt over velen mensen van het oosten tot het westen. *“Hierna zag ik en zie, een grote menigte die niemand tellen kon, uit alle naties en stammen en volken en talen...”,* Openbaring 7:9.

3. De hemel is de troon van God

“De HEERE is in Zijn heilig paleis, de troon van de HEERE staat in de hemel”, Psalm 11:4. *“De HEERE heeft Zijn troon in de hemel gevestigd”,* Psalm 103:9. *“De hemel is voor Mij een troon en de aarde een voetbank voor Mijn voeten”,* Handelingen 7:49. *“En direct raakte ik in een geestvervoering. En zie, er stond een troon in de hemel, en op de troon zat iemand”,* Openbaring 4:2. God is niet aan ons gelijk, maar ver boven ons verheven en heilig! Besef dat!

4. In de hemel zijn véél engelen

“Want Ik zeg u dat hun engelen in de hemelen altijd het aangezicht zien van Mijn Vader, Die in de hemelen is”, Mattheus 18:10. *“En plotseling was er bij de engel een menigte van de hemelse legermacht, die God loofde”,* Lukas 2:13. *“Ik zag toe en hoorde een geluid van vele engelen rondom de troon, van de dieren en de ouderlingen. En hun aantal bedroeg tienduizend groepen van tienduizend en duizend groepen van duizend”,* Openbaring 5:11. *“Serafs stonden boven Hem. Ieder had zes vleugels: met twee bedekte ieder zijn gezicht, met twee bedekte hij zijn voeten, en met twee vloog hij. De een riep tot de ander: Heilig, heilig, heilig is de HEERE van de legermachten; heel de aarde is vol van Zijn heerlijkheid!”* Jesaja 6:2,3. In de hemel zal het heel ordelijk zijn, in de hel chaotisch.

5. De hemel is eeuwig volmaakt en heilig

“Al wat onrein is, zal niet in haar komen, en ook niemand die zich bezighoudt met gruwel en bedrog, maar aaleen zij die geschreven zijn in het Boek des levens van het Lam”, Openbaring 21:27. Er zal geen onreinheid zijn! *“En geen enkele vervloeking zal er meer zijn. En de troon van God en van het Lam zal daarin zijn [...] en daar zal geen nacht zijn, en zij hebben geen lamp en ook geen zonlicht nodig, want de Heere God zal hen verlichten”,* Openbaring 22:3,5. Ook zullen we volmaakte kennis krijgen, 1 Korinthe 13:12. *“Tot een onvergankelijke, onbevleete en onverwelkbare erfenis, die in de hemelen bewaard wordt voor u”* 1 Petrus 1:4.

6. In de hemel is geen hartzeeer, pijn, of moeite

“Zij zullen geen honger of dorst meer hebben, en geen zonnesteek of hitte zal hen treffen”, Openbaring 7:16. “En Hij zal alle tranen van hun ogen afwissen, en de dood zal er niet meer zijn, ook geen rouw, geweent of moeite zal er meer zijn. Want de eerste dingen zijn voorbijgegaan”, Openbaring 21:4.

7. De hemel is vol van heerlijkheid, eeuwige vreugde en vrede
“[...] Opdat zij Mijn heerlijkheid aanschouwen, die U mij gegeven hebt [...]”, Johannes 17:24. “Ga in in de vreugde van uw Heer”, Johannes 25:21. “Ik zeg u dat er evenzo blijdschap zal zijn in de hemel over één zondaar die zich bekeert...”, Lukas 15:7. “En op die dag zult u Mij niets vragen”, Johannes 16: 23. Dit duidt erop dat alles voor ons volmaakt bekend zal zijn. “In plaats van uw dubbele schaamte en schande zullen zij juichen over hun deel. Daarom zullen zij in hun land het dubbele in erfelijk bezit hebben, zij zullen eeuwige blijdschap hebben”, Jesaja 61:7. “Aan de uitbreiding van deze heerschappij en aan de vrede zal geen einde komen”, Jesaja 9:6.
8. In de hemel zullen vrienden en geliefden elkaar inwachten, verwelkomen en kennen
“En Ik zeg u: Maak uzelf vrienden uit de onrechtvaardige Mammon, opdat zij u, als alles u ontvalt, zullen ontvangen in de eeuwige tenten”, Lukas 16:9. “En hij riep en zei: Vader Abraham, ontferm u over mij en stuur Lazarus naar mij toe...” Lukas 16:24.
9. In de hemel is loon
“Vanwege de hoop die voor u is weggelegd in de hemelen...”, 1 Kolossenzen 1:5. “Verder is voor mij weggelegd de lauwerkrans van de rechtvaardigheid, die de Heere, de rechtvaardige Rechter, aan mij op die dag geven zal. En niet alleen aan mij, maar ook aan allen die Zijn verschijning hebben liefgehad”, 2 Timotheus 4:8. “Als iemands werk dat hij daarop gebouwd heeft, standhoudt, zal hij loon ontvangen”, 1 Korinthe 3:14.
10. Na de wederkomst ontvangen we verheerlijkte lichamen
“Die ons vernederd lichaam veranderen zal, opdat het gelijkvormig wordt aan Zijn heerlijk lichaam, naar de werking waardoor Hij ook alle dingen aan Zichzelf kan onderwerpen”, Filippenzen 3:21. “Want in de opstanding nemen ze niet ten huwelijk en worden ze niet ten huwelijk gegeven, maar ze zijn als engelen van God in de hemel”, Mattheus 22:30. “En wanneer dit vergankelijke onvergankelijk zal aandoen en dit sterfelijke onsterfelijkheid zal aandoen...”, 1 Korinthe 15:54. “Want wij weten dat al het geschapene samen zucht en samen in barensnood verkeert tot nu toe. En dat niet alleen, maar ook wij zelf, die de eerstelingen van de Geest hebben, ook wij zelf zuchten in onszelf, in de verwachting van de aanneming tot kinderen, namelijk de verlossing van ons lichaam”, Romeinen 8:23.

Ben je er zeker van dat jij in de hemel zult zijn? De Heere nodigt alle hoorders. Het is een dwaling uit de hel als wordt gezegd datje eerst moet weten of je een uitverkorene bent voordat u tot geloof kunt komen. Laat de leugens van satan je niet weghouden te komen, want God Zelf stelt geen voorwaarden. God zegt dat ieder wie Zijn stem hoort, komen moet en dat zonder uitstel. God Zelf zegt: „Heden, zo gij Mijn stem hoort”, en dan mogen predikers dat nooit met allerlei dogma’s weg theologiseren.”

“Want zo lief heeft God de wereld gehad, dat Hij Zijn eniggeboren Zoon gegeven heeft, opdat ieder die in Hem gelooft niet verloren gaat, maar het eeuwige leven heeft” – Johannes 3:16