

Weid Mijn Schapen

Het laatste gesprek van de Heere Jezus met Petrus Johannes 21:15-23

Zoals we wel weten, verloochende Petrus tijdens een trieste nacht zijn Heere drie keer. Eerder had hij zich bereid verklaard zijn leven te zullen geven voor de Heere Jezus, maar hij had gefaald. Sinds die tijd werd hij, telkens wanneer hij een haan hoorde kraaien, herinnerd aan die koude nacht, aan zijn angst, zijn verraad, zijn falen. Kon de Heer hem nog wel gebruiken? Dan, op een vroege ochtend, op een strand bij het meer van Galilea, komt de Heere Jezus om Petrus op te zoeken. De Heere wilde Petrus herstellen en gaf hem een bediening die hem bruikbaar en bezig zou houden tot hij oud geworden was. Dit is de achtergrond van het laatste gesprek tussen de Heere Jezus en Petrus zoals opgetekend in Johannes 21.

1. De Opperherder heeft een kudde

De eerste ontmoeting tussen de Heere Jezus en Petrus vond eveneens plaats bij het Meer van Galilea. Petrus was aan het vissen met zijn broer Andreas toen Jezus, wandelend langs het strand, naar hen toe kwam. "Kom achter Mij", zei Jezus, "en Ik zal u vissers van mensen maken". De Heere Jezus had plannen voor het leven van Petrus. Petrus liet zijn netten vallen en volgde Jezus (Matt. 4: 18-20). Bij het herstellen van Petrus maakt de Heere Jezus geen toespeling op netten en vissen maar op lammeren, schapen, hoeden en voeden. De Heere heeft een nieuwe taak voor Petrus, maar voordat Hij Petrus dit toevertrouwt, moesten eerst een aantal belangrijke punten duidelijk gemaakt worden.

(a) Lammeren en schapen: het beeld van herders en een kudde wordt zowel in het Oude als het Nieuwe Testament gebruikt. De schapen zijn een beeld van Gods volk, en er is heel veel variatie binnen een kudde. Als we goede herders van Gods volk willen zijn, moeten we niet vergeten dat er jongere en oudere gelovigen zijn, speelse en trage heiligen, enthousiaste en bedachtzame, actieve en leergierige. We moeten leren die diversiteit te herkennen en te waarderen, en dan zoeken naar manieren om hen te voeden en voor hen allemaal te zorgen.

(b) Eigendomsrecht: na een paar jaar van liefhebben, hoeden en voeden van de kudde, is het tamelijk 'menselijk' te denken dat we bepaalde rechten op hen verworven hebben. Sommigen beginnen onschuldig met het praten over 'mijn groep', 'mijn discipelen' en 'mijn kerk'. Vanaf het begin maakt de Heere dit punt erg duidelijk aan Petrus. Je wordt uitgenodigd om mijn volk te dienen, maar het zullen altijd *mijn* lammeren en *mijn* schapen blijven. Het is *mijn* kudde. Helderheid over het eigendomsrecht is zowel een bescherming voor de kudde als een aanmoediging voor broeders en zusters met een herdershart het beste te geven.

2. De kudde heeft vele behoeften

Het succesvol onderhouden van een kudde houdt ook in het tijdig aandacht geven aan vele behoeften. De beschrijving van de dwaze herder zoals we die vinden in Zacharia 11:16 illustreert vier sleuteltaken voor alle goede herders: (1) omzien naar de verlorenen, (2) zoeken naar de jongeren, (3) de gewonden genezen, en (4) de gezonde voeden. In dit korte gesprek brengt de Here Jezus een aantal behoeften van de kudde onder Petrus' aandacht.

(a) Voedsel: Welke opdracht gaf de Heere aan Petrus? “Weid mijn lammeren” (v. 15), “Hoed mijn schapen” (v. 16) en “Weid mijn schapen” (v. 17). De kudde heeft zorg en voeding nodig. Zoals goede moeders weten is evenwichtige voeding de basis voor een gezond opgroeiend gezin. Elke spreker heeft zijn favoriete onderwerpen. Maar wat heeft jouw gemeente op dit moment nodig? Is het Bijbelonderwijs in jouw jeugdgroep of zondagsschool evenwichtig? Opgroeiende Christenen hebben regelmatig en uitgebalanceerd voedsel nodig. Bedenk dat sommige schapen misschien een poosje een speciaal dieet moeten volgen.

(b) Voeders: maanden daarvoor had de Heere Jezus de aandacht van de discipelen gevestigd op de vogels die voorbij vlogen of voedsel op het veld zochten: “Kijk naar de vogels in de lucht” zei Hij, “Ze zaaien niet en maaien niet, en verzamelen niet in schuren; uw hemelse Vader voedt ze evenwel” (Matth. 6:26). Ja, er zijn tijden dat onze hemelse Vader zijn heiligen rechtstreeks voedt. Maar in dit gesprek maakt de Heere Jezus aan Petrus duidelijk dat Zijn kudde ook mannen en vrouwen nodig heeft die voldoende om de schapen en lammeren geven om hen naar groene weiden te voeren, te bedenken wat ze nodig hebben en voedsel voor hen te bereiden. De kudde heeft 'voeders' nodig. Bent u geroepen om anderen te voeden met Gods Woord? Uw eigen kinderen? Een bijbelstudiegroep? Een gemeente? Blijf dit goede werk doen! Ga door met het beste van jezelf te geven! Meestal bevinden de meesten van ons zich ook aan de ontvangende kant. Voeders hebben het ook nodig gevoed te worden, en onze hemelse Vader wil ons regelmatig voeden door middel van anderen. Sta jij anderen toe jou te voeden? Als je een begenadigd spreker bent of je geeft er de voorkeur aan naar een bepaalde spreker te luisteren, onthoud dat het antwoord op de vraag 'was het goede voeding?' belangrijker is dan 'wie gaf het voedsel?'

3. Speciale hoeders van de kudde

Veel overheden hebben vrij strikte hygiëne-richtlijnen voor keukens in scholen, ziekenhuizen en restaurants. Een certificaat dat de bekwaamheid om een paar smakelijke gerechten te bereiden bevestigt, is meestal niet de enige vereiste. Voordat de Heere Jezus de belangrijke taak van de zorg voor en het hoeden van Zijn kudde overdraagt, stelt Hij Petrus een indringende vraag.

(a) 'Houd je werkelijk van mij?' Drie keer vraagt de Heere Jezus Petrus naar zijn hartsgesteldheid (v. 15, 16 en 17). Ons wordt verteld dat “Petrus bedroefd was omdat Jezus hem voor de derde keer vroeg: 'Houd je van Mij?' Waarom bleef de Heere Jezus aandringen? Waarom bezeerde Hij Petrus? Het is duidelijk dat de Opper Herder niet wil dat een gedeelte van Zijn kudde onder de hoede komt van iemand die niet gepassioneerd van Hem houdt. Wanneer we echt van Hem houden, houden we ook van Zijn mensen. Wanneer we een kudde proberen te hoeden zonder liefde voor Christus en voor Zijn kudde, zouden we verleid kunnen worden aan te dringen, te schreeuwen tegen de schapen of hen te manipuleren. Lammeren en schapen kunnen soms koppige dieren zijn. In geval van twijfel: kijk eens goed naar jezelf! Pas nadat de Heere een echt positief antwoord van Petrus heeft gekregen, vroeg Hij hem Zijn kudde te hoeden en te voeden. Wordt jouw zorg door liefde gedreven?

(b) 'Volg Mij' Nadat Hij Petrus het hoeden en voeden van Zijn schapen heeft toevertrouwd, deelt de Heer wat persoonlijke informatie met Petrus over diens toekomst: “Jezus zei dit om aan te duiden met wat voor dood hij God verheerlijken zou” (v. 19). Zou jij het fijn vinden een paar aanwijzingen te krijgen over hoe en op welke manier jij zult sterven? Het is goed te weten dat we ook door onze dood God kunnen verheerlijken. Nadat Hij Petrus dit persoonlijke stukje informatie gegeven heeft, voegt de Heere Jezus er aan toe: “Volg Mij!” (v. 19). Als we bereid zijn God te verheerlijken met ons leven en onze dood, moeten we Hem

volgen. Als we de Heere Jezus volgen, zullen we ook de lammeren en schapen aanmoedigen Hem te volgen. We leiden door het voorbeeld te geven. Voeders die Jezus volgen, die het fijn vinden om tijd met Hem en Zijn Woord door te brengen, zullen van Hem vers voedsel krijgen om Zijn kudde te voeden.

4. Medehoeders

Op dit punt in het gesprek werd Petrus door de Goede Herder opgedragen Zijn schapen te hoeden en te voeden. Ook kreeg hij te horen door wat voor soort dood hij God zou verheerlijken. Dan wandelt Johannes voorbij de plek waar Jezus en Petrus aan het praten waren. Petrus werd nieuwsgierig. Op Johannes wijzend vraagt Petrus: “maar wat zal er met hem gebeuren?” (v. 21).

(a) Vergelijkingen: werd de opdracht ook aan Johannes gegeven de kudde te hoeden en te voeden? Zou hij oud of jong sterven? Zou hij sterven op dezelfde manier als Petrus? Ben jij ook ietwat nieuwsgierig en soms kritisch of veroordelend over de bediening van anderen? Heb je het gevoel dat anderen de Heere op dezelfde manier als jij zouden moeten dienen? Heb je af en toe het gevoel dat je met een zelfde bediening of met een medegelovige moet concurreren? Natuurlijk kunnen we gelukkig van elkaar leren, maar wees voorzichtig met vergelijkingen. Die kunnen gemakkelijk trots in ons hart aanwakkeren of leiden tot depressieve en ontmoedigende gedachten. Het antwoord dat de Heere Jezus aan Petrus gaf, is simpel en heel leerzaam: “... wat gaat het u aan?” (v. 22). Richt je op je eigen roeping, je eigen bediening, je eigen verantwoordelijkheidsgebied. We mogen allemaal herders zijn over een klein gedeelte van de kudde, maar de Heere Jezus, de Opperherder, blijft verantwoordelijk voor de hele kudde – inclusief jouw medeherders.

(b) Succes: Petrus was nu in ere hersteld, had een opdracht gekregen en was aangemoedigd te vermijden zich te mengen in zaken buiten zijn verantwoordelijkheidsgebied. Dan komen de laatste woorden die Jezus tot Petrus sprak: “Volgt u mij” (v. 22). Deze lijken erg veel op de eerste woorden die Hij tegen Petrus zei toen ze elkaar voor het eerst ontmoetten “Kom, achter Mij” (Matth. 4:18). Succes wordt niet afgemeten aan hoeveel vis Petrus kon vangen, aan de grootte van de kudde waar hij voor zorgde, of de meningen van schapen, wolven of medeherders. De Opperherder wil Zijn schapen vaak hoeden en voeden door gewone menselijke herders zoals u en ik. Succes is het natuurlijke gevolg van een leven dat Jezus consequent volgt.

Conclusie

Voel je je moe van het hoeden van de lammeren en schapen die rondlopen in jouw invloedsgebied? Onthoud dat deze oudere heiligen, deze kinderen, deze families *Zijn* lammeren zijn, *Zijn* schapen, zij zijn schapen van *Zijn* grote kudde. Zijn kudde heeft goed voedsel nodig – voedsel dat komt van tijd doorbrengen met de Heere en Zijn Woord. Zijn kudde heeft goede voeders nodig – voeders die echt van de Heere houden, die Hem volgen en van Zijn mensen houden. Heeft de Heere jou geroepen om een paar van Zijn schapen te voeden? De Heere Jezus houdt van en zorgt voor elk van Zijn lammeren en schapen, dus blijf doorgaan met jezelf en anderen te voeden. Doe je best! De Ene die jou roept, ziet jou ook. “En als de Opperherder verschijnt, dan zult u de onverwelkbare krans van de heerlijkheid verkrijgen” (1 Petr. 5:4).

Philip Nunn
Eindhoven, NL. April 2012

Vertaald door: Anja Vis

Bron: www.philipnunn.com