

Strijdgebed

Dit gebed werd samengesteld door de theoloog Dr. Matthews. Wie geestelijke strijd te strijden heeft, zou dit gebed dagelijks hardop kunnen lezen. Dit gebed is vol Bijbelse waarheden en de machten van de duisternis haten het en zullen u trachten tegen te werken tijdens het lezen. Leest u echter toch door.....

Hemelse Vader, ik buig mij voor Uw aangezicht en ik aanbid U en prijs U. Ik bedek mijzelf met het bloed van de Heere Jezus Christus, als bescherming tijdens deze tijd van gebed. Ik geef mijzelf in elk deel van mijn leven geheel over aan U; niets houd ik voor mijzelf. Ik verzet mijzelf tegen al de werkingen van satan die mij zouden willen verhinderen tijdens deze tijd van gebed en ik richt mij alleen tot de ware en levende God. Ik wil absoluut geen enkele inmenging van satan in mijn gebed.

Satan, in de naam van de Heere Jezus Christus gebied ik je mijn aanwezigheid te verlaten met al je demonen en ik stel het bloed van de Heere Jezus Christus tussen ons in.

Hemelse Vader, ik aanbid U en prijs Uw naam. Ik erken dat U waardig bent te ontvangen al de glorie en de eer en de lofprijzing. Ik vernieuw mijn band met U en bid dat de Heilige Geest mij in deze tijd van gebed zal bijstaan. Ik dank U, hemelse Vader, dat U mij hebt liefgehad van voor de grondlegging van de wereld en dat U de Heere Jezus Christus gezonden hebt in de wereld om als mijn plaatsvervanger te sterven, zodat ik verlost zou worden. Ik dank U ervoor dat de Heere Jezus Christus als mijn vertegenwoordiger kwam en dat U al mijn zonden vergeven hebt, door Hem. U hebt mij eeuwig leven gegeven. Alles is in orde tussen U en mij, omdat U mij dezelfde volmaakte gerechtigheid gegeven hebt, omdat ik verbonden ben met Hem en dat U zich aan mij aangeboden hebt als degene die mij dagelijks helpt en sterkte geeft.

Hemelse Vader, open mijn ogen, opdat ik zal zien hoe groot U bent en dat Uw voorziening voor deze dag volkomen is. Ik neem in de naam van de Heere Jezus Christus mijn plaats in, in de hemelse gewesten met Christus en daarom zijn al de overheden en machten der duisternis en alle boze geesten onder mijn voeten. Ik dank U dat de overwinning die de Heere Jezus Christus behaalde voor mij aan het kruis en door Zijn opstanding, aan mij gegeven is, en dat ik met Hem gezeten ben in de hemelse gewesten en daarom verklaar ik dat al de overheden en machten en al de boze geesten mij onderdanig zijn in de naam van de Heere Jezus Christus.

Ik dank U voor de wapenrusting die U mij gegeven hebt en daarom doe ik nu de gordel van de waarheid aan, en ik bekleed mij met het pantser van de gerechtigheid en ik doe aan mijn voeten de schoenen van vrede en ik draag op mijn hoofd de helm van het heil. Ik til het schild van het geloof op en houd het voor mij, om mij te beschermen tegen de branderende pijlen van de vijand en ik neem het zwaard van de Geest, dat is het Woord van God om het

te gebruiken tegen de machten van de duisternis in mijn leven; ik doe deze wapenrusting aan en leef en bid in volkomen afhankelijkheid van U en Uw Heilige Geest. Hemelse Vader, ik dank U dat de Heere Jezus Christus al de duivelse overheden en machten beroofd heeft van hun macht en dat Hij ze openlijk voor spot heeft gezet en zo over hen gezegevierd heeft toen Hij stierf aan het kruis. Ik eigen mij deze overwinning volledig toe voor mijn leven van vandaag. Ik verwerp uit mijn leven alles waarvan satan mij bedekt of openlijk beschuldigd en ik verwerp ook zijn verleidingen.

Ik verklaar dat het Woord van God waar is, en ik verkies vandaag te leven in het licht van Gods Woord.

Hemelse Vader, ik verkies in gehoorzaamheid aan U te leven en gemeenschap met U te hebben. Open mijn ogen zodat ik zal zien welke gebieden in mijn leven U niet kunnen behagen. Werk in mijn leven zodat de satan geen grond heeft om tegen mij te gebruiken. Wijs mij al mijn zwakke punten aan. Wijs me alles aan waarmee ik nog klaar moet komen in mijn leven zodat ik U kan behagen. In alles kies ik voor U en het werk van de Heilige Geest in mijn leven.

In het geloof leg ik mijn oude natuur af om te staan in de volledige overwinning van het kruis, waar de Heere Jezus Christus mij gereinigd heeft van de macht van de oude natuur. Ik doe de nieuwe mens aan en sta in de volledige overwinning van de opstanding. Hierdoor heeft de Heer gemaakt dat ik kan leven in overwinning over de zonde. Daarom leg ik vandaag mijn oude egoïsme af en doe de nieuwe mens aan met zijn liefde. Ik leg de oude natuur met zijn vrees af, en doe de nieuwe aan met zijn kracht. Ik leg vandaag de oude natuur met zijn bedrieglijke verlangens af en doe de nieuwe aan met zijn gerechtigheid en zijn reinheid.

Ik sta geheel en al in de overwinning en de verheerlijking van de Zoon van God; daar waar alle overheden en machten Hem onderworpen zijn over al de vijanden van mijn ziel. Heer Jezus, ik bid dat U mij zult vervullen met Uw Heilige Geest en dat de Heilige Geest elke afgod in mij zal verbreken en elke vijand zal uitdrijven.

Ik dank U, Hemelse Vader, dat U Uw wil in mijn dagelijks leven tot uitdrukking brengt zoals U mij dat gewezen hebt in Uw Woord. En daarom eis ik voor vandaag alles wat God wil voor mij op. En ik dank U dat U mij gezegend hebt met alle geestelijke zegeningen in de hemelse gewesten in Christus Jezus. Ik dank U dat U mij een levende hoop gegeven hebt, omdat de Heere Jezus Christus uit de dood is opgestaan. Ik dank U, dat U ervoor gezorgd hebt dat ik vandaag kan leven, vervuld met de Heilige Geest, met liefde, blijdschap en zelfbeheersing. Ik erken dat dit uw wil voor mij is. Daarom bied ik weerstand aan al de pogingen van satan en zijn demonische machten om mij te beroven van de wil van God. En daarom weiger ik vandaag mijn gevoelens te geloven en mij er aan over te geven. Daarom houd ik het schild van het geloof omhoog tegen de beschuldigingen en de verdachtmakingen die de satan in

mijn denken wil plaatsnemen zodat ik ze zou gaan geloven. Ik eis voor vandaag de volledige wil van God voor mij op.

Hemelse Vader, in de naam van de Heere Jezus Christus, geef ik mijzelf geheel aan U over als een levend offer. Ik wil niet gelijkvormig zijn aan deze wereld. Ik verkies veranderd te worden door de vernieuwing van mijn denken. En ik bid dat U zult openbaren wat Uw wil is en dat U zult maken dat ik vandaag geheel en al kan leven naar wat U van mij wilt.

Hemelse Vader, ik dank U dat de wapens van onze strijd niet vleselijk zijn, niet menselijk, maar machtig omdat U ze machtig maakt, zodat ik sterke vestingen kan neerhalen, redeneringen opzij kan schuiven en alles wat hoogmoedig wordt opgeworpen tegen de kennis van God.

En zo neem ik elke gedachte gevangen om haar te onderwerpen aan de Heere Jezus Christus. En daarom haal ik vandaag alle sterke muren van de satan in mijn leven neer en ik verbreek al de plannen die de satan tegen mij gemaakt heeft. Ik breek de muren van de satan af die hij in mijn verstand geplaatst heeft en ik geef mijn verstand over aan U, gezegende Heilige Geest. Hemelse Vader, ik weet dat U ons niet gegeven hebt een geest van vrees, maar van kracht, liefde en zelfbeheersing. Ik breek de muren af die satan vandaag geplaatst heeft in mijn gevoelens en ik geef mijn gevoelens over aan U, Hemelse Vader. Ik breek de muren af die de satan vandaag geplaatst heeft in mijn wil en ik geef mijn wil aan U en ik kies voor het nemen van de juiste beslissingen in het geloof. Ik breek de muren af die de satan vandaag geplaatst heeft in mijn lichaam en ik geef mijn lichaam aan U, omdat ik erken een tempel van U te zijn en ik ben blij met Uw genade en Uw goedheid.

Hemelse Vader, ik bid dat U mij een herleving zult geven, mij zult verkwikken gedurende de dag; wijs mij de manier aan waarop de satan de waarheid in mijn leven verhindert, de manier waarop hij mij verzoekt, tegen mij liegt en de manier waarop hij de waarheid in mijn leven nadoet en verdraait. Maak het mogelijk dat ik zo ben dat U tevreden over mij bent. Maak dat ik vurig ben in het bidden. Maak dat ik vurig ben van geest ben, en denk zoals U denkt en dat ik U de plaats in mijn leven geef die U toekomt.

En nu bedek ik mijzelf opnieuw met het bloed van de Heere Jezus Christus en bid dat U, Heilige Geest van God, vandaag in mijn leven tot uitdrukking brengt alles wat het kruis doet, alles wat de opstanding doet, alles wat de verheerlijking van de Heere Jezus doet en alles wat Pinksteren doet. Ik geef mijzelf over aan U, Heere God en ik weiger de moed te verliezen. U bent de God die hoop geeft. U hebt getoond dat U macht hebt door Jezus Christus uit de dood op te doen staan.

Ik neem voor mijzelf aan, Uw volledige overwinning op al de machten van satan die werken in mijn leven, en ik verwerp deze machten in de naam van de Heere Jezus Christus.

Ik dank, eer en prijs Hem, als mijn Heer en mijn Koning.

Glorie, Halleluja! Amen.