

# Nieuwsbrief Heart Cry Nederland

## Zomer 2020

*Daarom herinner ik u eraan de genadegave van God die in u is door de oplegging van mijn handen, aan te wakkeren " (2 Timotheüs 1:6).*

Paulus drong er bij Timotheüs op aan om deze gave aan te wakkeren en te verfrissen, opdat het blijft branden. Dit leert ons dat, hoewel Jezus ons doopt met de Heilige Geest en met vuur (Mattheüs 3:11), wij nog steeds iets moeten doen om dat vuur altijd brandende te houden. God is degene die het vuur doet ontbranden, maar wij zijn het die de brandstof moeten leveren – ten allen tijde een leven van totale overgave aan Gods wil.

Ik heb mensen gezien die van oorsprong door God gezalfd waren en die een jaar later geestelijk dood waren. Het vuur was verdwenen. Wereldse interesses en hoogmoed hebben het vuur gedoofd. Nu jagen zij geld en een comfortabel leven achterna en zijn het vuur van God compleet kwijt geraakt. Dat is erg verdrietig en een groot verlies voor het koninkrijk van God. Dus zei Paulus tegen Timotheüs: "Wanneer u het vuur niet brandende houdt dan zal het doven. Het is aan u. Houdt het vuur brandende door te zorgen voor een goed geweten, door het bestuderen van Gods Woord, door nederig te zijn, door God met heel uw hart te zoeken, door verre te blijven van de liefde voor geld en argumenteren met anderen en ieder ding dat dit vuur kan doven".

Paulus spoorde Timotheüs aan op het volgende: "Houdt vast aan de waarheden" ( 2 Tim. 1:13). Wat is er in onze tijd een grote behoefte voor een dergelijke aansporing aan alle christelijke predikers. Houdt u aan de waarheid van Gods Woord en verlaag uw normen niet om meer mensen in de kerk te krijgen. U bent in Gods ogen een betere gemeente wanneer er minder mensen met een hogere norm in uw gemeente zijn dan met een toestroom van veel mensen met lagere Bijbelse normen en waarden. Het is beter om een gemeente te hebben met 3 discipelen dan met 300 gelovigen die compromissen sluiten. Drie discipelen die met hart en ziel voor God gaan kunnen meer voor Christus in een stad betekenen dan 300 gelovigen die compromissen sluiten. Dit is de emotionele last die ieder dienaar van God moet bezitten voor de volgende generatie. In de christelijke historie zien wij meermaals dat de volgende generatie van een bepaalde christelijke gemeenschap er lagere normen op na houdt, omdat zij niet dezelfde visie hebben als de vorige. Wanneer de grondleggers van deze denominaties nu op aarde zouden terugkeren, dan zou zij geen deel meer willen uitmaken van de denominaties die zij ooit gesticht hebben, omdat zij de normen en waarden waar deze stichters voor stonden naar beneden hebben bijgesteld. Aan de buitenkant mag de leer er waarschijnlijk wel zijn, maar de kracht van de zalving is verdwenen. Het leven is verdwenen en de kennis van God is er niet meer. Wij moeten deze norm hooghouden door de Heilige Geest die in ons woont, omdat dat een heilige schat is. (Zac Poonen)

---

## Nieuw: Bijbelse theologie - Fundamenteel onderwijs over het christelijk geloof



**Hoe weten we dat de Bijbel Gods Woord is? Wat is zonde en waar komt ze vandaan? Hoe kan ik weten dat ik wedergeboren ben? Hoe is Jezus werkelijk volledig God en volledig mens? Wat zijn de gaven van de Geest? Hoe functioneert een Bijbelse gemeente? Hoe verloopt het heiligingsproces? Komt er een duizendjarig vrederijk? Wat is de Bijbelse doop?**

Indien je dergelijke vragen stelt, ben je bezig met 'systematische theologie'. Je probeert de antwoorden te kennen op vragen die iedere christen zou moeten stellen.

*Bijbelse theologie* verwerkt een uitmuntend leerboek over systematische theologie tot een boek dat **voor een gewone lezer toegankelijk is**. Het is een verkorte versie van het boek *Systematic theology* van Wayne Grudem. Bijbelse theologie behandelt dezelfde belangrijke thema's van het geloof en geeft je grondig inzicht in de Bijbelse leer over Gods Woord, God, de mens, Christus, redding, de gemeente en de toekomst.

Dit boek wordt gekenmerkt door helderheid, sterke nadruk op de Bijbel, een grondig en volledig overzicht, en de behandeling van tijdloze onderwerpen als de geestelijke strijd en de gaven van de Geest. Je hoeft geen jaren Bijbelschool te volgen om volledig baat

te hebben bij Bijbelse theologie. Het boek is gemakkelijk te begrijpen en propvol degelijke Bijbelse antwoorden op jouw belangrijkste vragen.

Klik [hier](#) om een inkijk te krijgen in dit prachtige boek.

### **Bestel dit boek nu - gratis verzendkosten**

Het boek zal eind juli verschijnen en voor **€39,95** worden aangeboden in onze webshop. Wanneer je in juli en augustus dit boek bestelt, dan zal het boek gratis naar je verzonden worden. Stuur een mail naar [geestelijkegroei@solcon.nl](mailto:geestelijkegroei@solcon.nl) als u interesse hebt in het boek en/of vragen hierover hebt.

**ISBN:** 9789071813740

**Oorspronkelijke titel:** Biblical Doctrine: Essential teachings of the Christian faith

**Omslag/Materiaal:** Hardcover

**Aantal pagina's:** 760

**Verschijningsdatum:** 30 juli 2020

**Taal:** Nederlands

---

## Huwelijksconferentie terugkijken



In juni heeft een waardevolle online huwelijksconferentie plaatsgevonden met het thema "Jij en ik samen! - loslaten, hechten en dienen". Tijdens de huwelijksconferentie zijn video-opnamen gemaakt van prachtige boodschappen, getuigenissen en panel-gesprekken van o.a. Oscar en Lois Lohuis en Martin en Jeanet Penning.

Klik [hier](#) om de conferentie online terug te kijken.

---

## Bijbelschool Filadelfia (zaterdagen)

We zijn intens dankbaar dat we, ondanks een Corona-crisis, de lessen konden blijven geven, al was een deel via de livestream. We hebben dit jaar bijzonder genoten van een grote, enthousiaste groep studenten. Bijzonder is het om te zien dat deze studenten uit allerlei kerken en regio's van het land komen en elkaar leren vinden in Jezus Christus. Ons verlangen is dat ze op hun werk, in hun wijk, in hun vriendenkring en in hun

gemeente mogen schijnen als lichten in de wereld (Fil. 2:15). We kijken terug op twee rijk gezegende afsluitweekenden.

Enkele boodschappen van deze weekenden waren:

[God geeft twee kansen \(Miel de Rechter\)](#)

[Hoe ontdek je jouw plaats in de grote opdracht \(Niek-Jan van Egdome\)](#)

[De Grote Opdracht: Discipel zijn en discipelen maken \(Eddie Bakker\)](#)

[Hoe leid ik een ziel tot Jezus? \(Arjan Baan\)](#)

Voor meer video's klik [hier](#)

Voor komend jaar zijn er weer veel nieuwe aanmeldingen en gaat een aanzienlijk deel van de eerstejaars studenten ook door. Wie zich nog wil aanmelden kan dat doen via [info@bijbelschoolfiladelfia.nl](mailto:info@bijbelschoolfiladelfia.nl). Meer informatie op [www.bijbelschoolfiladelfia.nl](http://www.bijbelschoolfiladelfia.nl)

---

## Bijbelschool Gospel Mission (fulltime)



Het Bijbelschoolseizoen 2019-2020 van Gospel Mission is medio juni afgesloten. Tien studenten hebben sinds maart de Missietraining gevolgd. Hoewel ze door Corona het programma wat om moesten gooien, zijn ze zeer dankbaar dat ze met deze groep de training konden doorlopen. Ze kijken terug op zeer gezegende maanden, waarin de studenten God dieper hebben leren kennen, Gods verlangen om de naties te bereiken hebben geproefd en ook beter zicht hebben gekregen op hun gaven.

D.V. 28 september zal het nieuwe seizoen starten met de Discipelschapstraining. Het programma is bijna rond en er hebben zich momenteel zo'n 10 studenten aangemeld. Er zijn nog een aantal plaatsen voor volgend jaar beschikbaar. Ben jij iemand of ken jij iemand die in geloof een jaar wil afzonderen om geworteld te worden in het Woord van God, de Heere Jezus dieper te leren kennen en toegerust te worden voor de Grote Opdracht? Overweeg dan om vanaf september 2020 mee te gaan draaien in de Discipelschapstraining. Die kan gevolgd worden door de Missietraining (vanaf maar

2021) die duurt tot half juni 2021. Vraag de informatiebrochure aan via:  
[info@gospelmission.nl](mailto:info@gospelmission.nl).

---

## Nieuw boek: Reset voor ouders



*'Dit boek brengt je op je knieën en tilt je naar een hoger plan: je krijgt het verlangen je kinderen bewuster en nederiger te dienen.'*

**Tedd Tripp, schrijver van: De weg naar het kinderhart**

*'Komt hard aan. Theologisch correct. Broodnodig.'*

**Ray Comfort, Living Waters Ministries**

Hoe kan het dat zoveel kinderen die zijn opgegroeid in christelijke gezinnen, God later de rug toe keren? Volgen wij als ouders nog steeds de juiste koers? Nee, de zaligheid van je kind(eren) hangt niet van ons af. God alleen kan de harten van mensen veranderen, maar ouders dragen een grote en belangrijke verantwoordelijkheid in de opvoeding (Deuteronomium 6:6-9). Misschien hebben we als ouders een 'reset' nodig? Reset voor ouders is de Nederlandse editie van het Engelstalige boek 'Reset for Parents' van Todd Friel. Broeder Clive Ceder heeft uitgeverij Ceder Publications opgericht en dit

boek uitgebracht. Wij willen Reset voor ouders van harte bij u aanbevelen. Dit boek is verkrijgbaar in onze [webshop](#) voor € 15,-.

---

## Video's met goede boodschap

Graag willen we u op de hoogte brengen van een grote aantal video's met zeer belangwekkend gratis video-materiaal. Het zijn stuk voor stuk waardevolle boodschappen en getuigenissen die uw/jouw geloofs-, gezins- of huwelijksleven zal verdiepen. Om overzicht te krijgen welke video's er allemaal zijn, staan ze onderverdeeld op diverse Youtube-kanalen:

[Youtube-kanaal Heart Cry conferentie](#)

[Youtube-kanaal Gospel Mission](#)

[Youtube-kanaal Hart voor het Gezin](#)

[Youtube-kanaal Bijbelschool Fiedelfia](#)

[Youtube-kanaal Christelijk Onderwijs Muziek en Evangelisatie](#)

Door uzelf te abonneren op een Youtube-kanaal kunt u gemakkelijk op de hoogte blijven van nieuwe video's. Andere websites waarop prachtige preken te beluisteren of te bekijken zijn:

[www.preekindex.nl](http://www.preekindex.nl)

[www.geloofstoerusting.nl](http://www.geloofstoerusting.nl)

---

## Financiële ondersteuning van onze bediening

Voor de voortgang van onze bediening blijven we vertrouwen op de Heere. Onze achterban zijn we dankbaar voor de gebeden en financiën. Het afgelopen jaar hebben Heart Cry-medewerkers op verscheidene plaatsen het Evangelie weer mogen brengen door groeiavonden, bijbelschool-activiteiten, evangelisatiewerk, conferenties, (nieuwe) boeken en onze website. Verschillende toerustingsactiviteiten hebben we onder gebracht in de nieuwe Stichting Hebron Missie. Zie: [www.hebronmissie.nl](http://www.hebronmissie.nl) Stichting Heart Cry blijft doorgaan met de conferenties en het brengen van een profetische boodschap. We zijn geroepen om een hartenkreet te laten klinken voor christenen en kerken. Wanneer jullie onze bediening en activiteiten – die geld kosten – willen ondersteunen, dan is dat mogelijk via onze ANBI-Stichting. Willen jullie ons blijven gedenken in Woord en Daad?

Gift t.b.v. Stichting Heart Cry - U/jij kunt de conferenties, avonden, brochures en publicaties ondersteunen door geld te storten op het IBAN rekeningnummer NL24 RABO 0122 6469 08 t.n.v. Stichting Heart Cry te Alblasterdam.  
(Voor buitenlandse transacties: het BIC-nummer is RABONL2U).

Gift t.b.v. Werkers - Stichting Heart Cry ondersteunt verschillende 'werkers' (personen, die zich inzetten om de boodschap van "opwekking en geestelijke verdieping" uit te

dragen) in Nederland en buiten Nederland. Onze werkers hebben geen vaste inkomsten, maar leven in een geloofsbediening. Door middel van (jo)uw bijdrage helpt u deze personen in hun levensonderhoud. Wilt u de bediening van deze verschillende werkers binnen Stichting Heart Cry financieel ondersteunen, dan kunt u/jij een gift of donatie overmaken op het IBAN rekeningnummer NL10 RABO 0387 8246 93 t.n.v. Stichting Heart Cry, o.v.v 'werkers'.