

Laat je licht schijnen

Vruchtbaar leven als
discipel van Jezus Christus



Henk Binnendijk

**Laat
je
licht
schijnen**

Vruchtbaar leven als
discipel van Jezus Christus

Henk Binnendijk



Laat je licht schijnen

Henk Binnendijk

Herziene uitgave, mei 2014

Vormgeving: Novente vormgevers, Lunteren

Druk: De Groot Drukkerij bv, Goudriaan

© Stichting Heart Cry

Website: www.heartcry.nl

Voor vragen en/of bestellingen: info@heartcry.nl

ISBN 978-90-79465-46-0

NUR 707 – Trefwoord: Geloofsopbouw

Alle rechten voorbehouden. Niets uit deze uitgave mag worden veeelvoudigd, opgeslagen in een geautomatiseerd gegevensbestand, of openbaar gemaakt, in enige vorm of op enige wijze, hetzij elektronisch, mechanisch, door fotokopieën, opnamen of op enig andere manier, zonder voorafgaande schriftelijke toestemming van de uitgever.

Inhoudsopgave

Voorwoord door evangelist Arjan Baan	7
Laat je licht schijnen	9
Echt of onecht?	19
De ware Wijnstok	35
Doelstellingen van Stichting Heart Cry	47
Boeken die Stichting Heart Cry verkoopt	48

Voorwoord

Graag willen we deze drie bemoedigende boodschappen van broeder Henk Binnendijk onder jullie aandacht brengen. We vinden het de moeite waard om deze drie preken opnieuw uit te geven, aangezien Henk Binnendijk voor duizenden mensen in Nederland van grote betekenis is geweest. Hij is één van de meest bekende evangelisten van de 20e eeuw. In honderden reformatorische en evangelische kerken heeft hij gesproken. Eveneens heeft hij op jongerendagen, familiedagen en allerlei conferenties het Woord van God op een indringende manier aan de harten van zijn hoorders gebracht. Zijn boodschappen zijn doorleefd, praktisch, sterk op het hart gericht en worden gekenmerkt door eenvoud. Hij vertoont daarin overeenkomsten met één van zijn grote voorbeelden zuster Corrie ten Boom.

Voordat jullie deze bemoedigende preken gaan lezen, willen we jullie een 'leesaanwijzing' van broeder Henk doorgeven:

'Een stel bouwvakkers is bezig met het bouwen van een koelhuis. Ze stoppen grote hoeveelheden zaagsel als isolatiemateriaal tussen de wanden. Plotse-ling roept één van de mannen: 'Jongens, stop eens. Ik heb m'n gouden horloge verloren! Help eens zoeken!'

De mannen stoppen met werken en beginnen voorzichtig door het zaagsel te harken. Maar zonder resultaat. Als na een tijd de fluit gaat voor het eten, lopen ze een beetje teleurgesteld naar hun schaftkeet. Maar één van de mannen gaat niet mee. Hij gaat door met zoeken. Hij doet dat met succes, want nog geen tien minuten later komt hij grijnzend naar buiten met het horloge in zijn hand. Hij stapt naar de eigenaar en geeft het hem. Verrast komt iedereen er omheen staan om te vragen hoe hij het gevonden heeft. Met een glunderend gezicht zegt hij: 'Toen jullie weg waren, ben ik in het zaagsel gaan liggen en heb ik me heel stil gehouden. Toen heb ik net zolang geluisterd, tot ik het hoorde tikken.'

Als je iets aan dit boekje wilt hebben, moet je de instelling hebben van die ene bouwvakker. Je moet er bij het lezen de tijd voor nemen, zodat het 'geluid' tot je kan doordringen. Want wat je hier leest, heb je misschien al vaker gelezen of gehoord. Maar ik vraag me wel af of je het ook echt hebt verstaan. Door het geroezemoes van het leven dringt maar moeilijk tot je door waar het hier wezenlijk om gaat, net als met het tikken van dat horloge. En dan vind je het niet. Ik hoop dat het 'geluid' bij je overkomt.

Het is mijn gebed dat jij door dit eenvoudige boekje Gods stem – voor het eerst of opnieuw – mag verstaan. Johannes schrijft: *'Voorwaar, voorwaar, Ik zeg u: Wie Mijn woord hoort en Hem gelooft Die Mij gezonden heeft, die heeft eeuwig leven en komt niet in de verdoemenis, maar is uit de dood overgegaan in het leven. Voorwaar, voorwaar, Ik zeg u: De tijd komt en is nu dat de doden de stem van de Zoon van God zullen horen, en dat wie hem horen, zullen leven'* (Johannes 5:24-25).

Evangelist Arjan Baan
Sliedrecht, november 2013

Laat je licht schijnen

'Laat zo je licht schijnen voor de mensen dat ze jouw goede werken zien en de Vader in de hemel verheerlijken.' (Mattheüs 5:16)

Dat is moeilijk. Zo je licht laten schijnen dat God de eer krijgt. Het gaat er dus niet om dat we tot elkaar zeggen: 'Denk erom, je moet gewoon wat vriendelijker zijn tegen elkaar; je moet je licht wat meer laten schijnen; wat lief zijn voor je naaste dichtbij en ver weg; een vrolijk gezicht brengt overal licht' enzovoorts. Dat bedoelen we niet. Want de Heere Jezus zegt duidelijk dat je het zó moet doen – en daar ligt de nadruk op – dat God de eer krijgt.

Er staat letterlijk: 'Laat zó, op die manier – op die wijze – je licht schijnen dat God de eer krijgt.' Ik denk aan een jongen die eens naar me toekwam. Hij was nog niet zo lang christen. De knul zat in militaire dienst en wilde graag zijn licht laten schijnen. Hij wilde tot een zegen zijn en wilde laten zien dat hij een christen was. Wat deed hij nou: hij ging iedere avond de schoenen van zijn maten poetsen. Hij haalde ze voor hun deur weg, poetste ze en zette ze 's avonds weer neer en dan probeerde hij ze erbij te vertellen: 'Jongens, dat doe ik niet omdat ik zo'n aardige jongen ben, maar dat doe ik omdat ik een christen ben.' Na dit wekenlang gedaan te hebben, zei hij tegen me: 'Nou, het werkt niks uit, er is nog niemand tot geloof gekomen. Er is zelfs niemand die iets over Christus vraagt. Het enige wat ze leuk vinden, is dat ik hun schoenen poets en ze hopen dat ik het nog lang blijf doen.'

Hoe moet je nu zó leven dat je je licht laat schijnen en de mensen inderdaad naar God gaan vragen en iets gaan zien van dat Leven van God door jou heen? Dat de mensen daardoor tot geloof komen... Vind je dat moeilijk, of niet? Ik wel. Verschrikkelijk moeilijk. Het is heel iets anders dan

wat in de christenwereld voortdurend gezegd wordt: 'Laten we meer dit en laten we meer dat.' Dat bedoelt de Heere Jezus allemaal niet. Om te illustreren wat Hij wel bedoelt, hoe je je licht zó kan laten schijnen dat God de eer krijgt, geven we een paar voorbeelden.

Eerst een lamp. Wat is het doel van een lamp? Dat hij licht geeft. Dat heeft de Heere Jezus ook tegen Zijn volgelingen gezegd: 'Laat zo je licht schijnen dat ze jouw goede werken zien en je Vader in de hemel verheerlijkt wordt.' Hoe moet ik een lamp laten branden? Stel je nu voor, dat ik met die lamp zou gaan praten en zou zeggen: 'Denk erom, lamp, het doel van jouw bestaan is dat je licht geeft, want er is een hoop duisternis om ons heen. Je kunt het. Wees nou jezelf. Maak dat het licht eruit komt, hè. Het zit erin bij je, je kunt het. Geef nou eens wat licht.' Hoelang zou ik zo tegen die lamp moeten praten? Onzin, hè? Maar weet je dat wij als christenen ook vaak zo met elkaar bezig zijn? Voortdurend maar elkaar opjuttten en oppeppen dat er van alles uit moet komen bij ons. We moeten tot een zegen zijn, we moeten wat betekenen in deze wereld. En moet dat je ervan wordt! Of heb jij dat niet? Bekaf ben ik ervan geweest.

Hoe laat je nou zo'n lamp schijnen? Op maar één manier. Die lamp moet verbonden worden met de stroom. En als jouw en mijn leven verbonden is met de grote Krachtbron, met God Zelf, dan is het er nog niet zomaar (dat ga ik straks vertellen), maar dan is er Licht. Onverklaarbaar, maar God gaat je gebruiken, dat is zo zeker als één en één twee is. God gaat je tot een zegen stellen en dat is een buitengewoon wonder. Als ik al die mensen die naar de jongerendag zijn gekomen, zie zitten, dan denk ik: 'Heere God, wat een materiaal. Wat kunt U ontzettend veel doen door deze mensen! Al die mensen kunnen lichten zijn, want dat heeft de Heere Jezus gezegd.' Om een lamp te laten branden, moet hij dus in eerste instantie verbonden worden met de krachtbron. Daarvoor hebben we een stopcontact en een stekker nodig. Je kunt alleen maar een licht zijn, je kunt alleen maar licht geven, als die twee met elkaar verbonden zijn, anders nooit. Ik hoop dat ik ongelijk heb, maar ik neem het sterkste geval. Het kan best zijn dat jullie op de jongerendag gekeken hebben naar zingende en musicerende mensen op het podium, die erg hun

best gedaan hebben om licht te geven, maar die in wezen niet in contact staan met God. Ik hoop dat het niet waar is. Maar het kan heel makkelijk dat wij proberen naar buiten toe iets te zijn zonder dat we van binnen met God verbonden zijn. Want al onze duisternis komt in wezen voort uit het los zijn van God. Wij zijn zulke ongelukkige mensen, omdat wij onze Schepper hebben losgelaten. En we komen pas weer in harmonie wanneer we onze Schepper terugvinden en in contact komen met Hem. Dan komt er licht in ons leven. Dat is het eerste wat je nodig hebt.

Je weet zelf hoe het er in jouw leven voorstaat. Misschien ben je al jaren bezig om te proberen naar buiten toe licht te geven, terwijl je innerlijk geen echte verhouding met God hebt, terwijl je nooit echt gecapituleerd hebt. Je hebt nooit je hopeloosheid ingezien en je hebt je nooit één keer echt helemaal prijsgegeven aan God. Want dat is nodig. Het is nodig dat je zegt: 'God, zo wordt het niks. Al dat gepraat, het wordt niks. Ik weet, ik voel, ik proef dat ik U nodig heb.'

Nu weet ik ook dat er mensen zijn die zeggen: 'Hè, daar heb je het weer, dat goedkope evangelie, zo van: je geeft je hart maar aan de Heer.' Maar zo bedoel ik het niet, want het is helemaal niet goedkoop. De Heere Jezus heeft er met Zijn leven voor moeten betalen. En ook jouw beslissing is een zeer definitieve zaak. Het kost je je alles. Je moet je prijsgeven. Dat is heerlijk hoor, maar dat moet je dan ook doen. Anders komt er nooit stroom, anders komt er nooit licht. Je moet je met je hele hebben en houden aan Hem overgeven. Niet een heel klein beetje, niet een beetje voor jezelf proberen te leven en tegelijk proberen er ook een beetje God bij te halen. Want daar komt al die ellende uit voort in ons christendom. Pas als je Hem echt gaat vertrouwen en zegt: 'God, U bent een goede God, hier hebt U me,' pas dan komt er leven, pas dan komt er contact.

Ik denk dat er ook mensen zijn die zeggen: 'Dat kun je niet, jezelf aan God geven. Een mens kan niks. Een mens is tot niks goeds in staat. Ook niet om zijn leven aan God te geven. Je kunt niks en je moet maar wachten tot God dat een keertje doet, want je bent nergens toe in staat. Je kunt niet zeggen: ik bekeer me, of je kunt niet zeggen: ik geef mijn leven

aan God.' Die mensen hebben gelijk. Je kunt het niet, en als je al dacht dat je het kon, dan komt er heus wel een tijd in je leven dat je tot de ontdekking komt dat ook dat genade van God is. Je kunt het niet. Maar dan zeg ik er meteen dit bij: God wil je die genade wel ontzettend graag geven. In wezen moet je niet denken dat het iets uit jezelf is, maar God wil je die genade graag geven. En als je tot Hem gekomen bent, dan zie je achteraf dat Hij je de genade heeft gegeven waardoor je tot Hem kon komen. Hij zegt: 'Kom tot Mij.' En als je dat doet en je gaat met je innerlijke leven naar Hem toe, dan merk je dat het kan. De Heere Jezus heeft zelfs tegen mensen die hun hele leven verlamd waren, gezegd: 'Sta op.' Dat was nou net wat ze niet konden. Maar toen Hij het zei, konden ze het. Hij heeft tegen een man met een verschroepelde hand, een man die zijn leven lang met zijn hand niets kon doen, gezegd: 'Strek uw hand uit.' Ja, dat kon hij nou net niet. Maar toen Hij het zei, kon hij het. Hij heeft zelfs tegen doden gezegd: 'Sta op.' En ze stonden op, omdat Hij het zei, want Zijn Woord is levend en krachtig. Als Hij vandaag tot jou zegt: 'Kom tot Mij,' dan kun je het niet uit jezelf, maar Hij zal je de kracht en de genade geven waardoor je het kunt. En het is heus niet tot eer van Hem, wanneer je zegt: 'Ik ga maar zitten wachten, want ik kan toch niks.' Nee, als je je in geloof tot Hem begeeft, dan kun je het, dan geeft Hij je de kracht waardoor jij je aan Hem kunt geven. Dat kan vanmiddag gebeuren. Niet goedkoop, ook niet uit eigen kracht. Het is een dure beslissing en Hij geeft je de genade, maar dan kan het ook. Dat is het eerste wat ik zeggen wilde.

Het tweede is: als je eenmaal tot Hem gekomen bent, is de zaak daarmee niet klaar. Stel nu dat het stopcontact scheef in de muur zit. Als ik de stekker erin stop en daarna weer loslaat, valt hij er weer uit. Daar bedoel ik dit mee: je bent er niet door één keer zomaar te zeggen: 'Nou Heer, ik geef mijn leven aan U.' Want je moet leren om met Hem te leven. Je moet leren om met God te wandelen. De Heere Jezus heeft gezegd: 'Kom tot Mij,' maar Hij heeft ook gezegd: 'Blijf in Mij.' Het besluit om tot Hem te komen kun je op één bepaald moment nemen, maar 'in Hem blijven' is een leven lang. Dat is een heel proces, dat leer je nooit volkomen.

Ik ken de Heere nu twintig jaar, maar als je mij op de man af vraagt:

‘Wat is dat nou, in Hem blijven?’, dan kan ik je geen antwoord geven. Vroeger zou ik een antwoord gehad hebben en zou ik je gezegd hebben: ‘In Hem blijven, dat is steeds je Bijbel lezen en regelmatig bidden. Dat is met Hem omgaan en met Hem praten.’ Maar als je het me nu vraagt, kan ik je niet helpen. Maar wat ik wel een wonder vind, is dat ik bijna twintig jaar geleden tot de Heere God kwam en dat Hij me tot hiertoe genade gegeven heeft om toch op de één of andere manier met Hem te mogen wandelen. Omdat ik zo goed ..., welnee, omdat Hij zo ongelooflijk trouw is! Ik kan het niet uitleggen, maar zo is God.

Ik heb een vreselijke week achter de rug. Ik kan er niet alles van vertellen, maar het was een moeilijke week vol met duisternis, waarin ik me echt oprecht heb afgevraagd: ‘Zou God nu nog van me houden?’ Na twintig jaar vraag ik me dit toch weer af. En dan begrijp ik het niet en dan zit ik in de knoei. Dan kan iemand naar me toekomen met teksten, maar dat weet ik allemaal wel. Ik weet precies hoe ik om vergeving moet vragen. Ik weet alle teksten te vinden hoe ik dan weer tot God terug moet komen. Theoretisch weet ik het allemaal en toch...

Wanneer breekt dan het licht weer door? Wanneer ik mijn Bijbel lees? Nee! Wanneer God Zijn trouw en Zijn genade weer toont en Hij op de één of andere manier me toch weer duidelijk maakt: ‘Henk, ik hou van je.’ Is zo’n God je kostbaar? Weet je, wij zijn nog jong en dat is heerlijk. Wij hebben een leven voor ons om te leren met God te mogen wandelen, in gemeenschap met Hem te mogen leven, Hem te leren kennen en te weten dat Hij ons kent. Het is heerlijk wanneer je die gemeenschap proeft. Maar soms proef je Hem helemaal niet en dan moet je toch maar weer doorgaan, totdat je merkt dat God je toch weer genade geeft. Dat is wat God ons leren wil. Tot Hem te komen, dat was het eerste. In Hem te blijven, is het tweede.

Nu stop ik de stekker in het stopcontact en nu zou die lamp moeten branden. Toch brandt hij niet. Hoe komt dat? Tussen de stekker en de lamp zit een weerstand (weerstanden in de elektriciteit zijn er om de stroom af te zwakken). En daar zit nu de fout. De stroom die eigenlijk naar de lamp zou moeten gaan, blijft in die weerstand hangen.

Ken je dat in jouw leven? Zo'n weerstand? Allerlei van die weerstanden? Dat is één van de kenmerken wanneer je met God gaat wandelen. Wanneer je met God gaat wandelen, ga je zien wat een weerstanden er in je leven zijn. Dingen die de stroom van God tegenhouden. Het licht van God zou door jou heen moeten komen, maar het blijft in je hangen. Misschien in je egoïsme, omdat je de dingen voor jezelf wilt houden. Of in je zondige leven. Of in het feit dat je van de één wel kunt houden en van de ander niet. En dan plaats je allemaal weerstanden in jezelf. De relatie met je ouders zou ook tot die weerstanden kunnen behoren. Misschien mag ik dat één keer zeggen. Aangenomen dat je een christen bent: is het goed tussen je ouders en jou? Ik heb weleens een enkele keer dat ouders naar me toekomen en dan denk ik: die gaan een goed getuigenis geven van hun kind, want ik ken dan zo'n jongen of zo'n meisje van een jeugd-kamp, en dan zeggen die ouders ineens: 'Thuis is hij (of zij) niet om te genieten.' Misschien, ik denk dat dat ook weleens voorkomt, lopen zulke lui zelfs wel voorop in allerlei acties voor onze naaste ver weg. Daar gaan ze dan vrede brengen, en blijdschap en voedsel en weet ik wat allemaal. Goede dingen, hoor, doe die maar rustig. Maar je bent een huichelaar als je die vrede thuis niet kunt brengen. God heeft gezegd: 'Je moet je naaste liefhebben.' Dat betekent: mensen die vlakbij zijn. Dat wil niet zeggen dat je die verre naasten niet lief moet hebben, maar 'naaste' betekent in de eerste plaats: mensen in je eigen huis.

Misschien heb je nu een hele hoop te doen. Misschien moet je nu bij jou thuis door Gods genade zo'n weerstand die het licht tegenhoudt, gaan opruimen. Misschien moet je nu wel zeggen: 'Vader, wilt U me vergeven dat ik drie weken geleden dit heb gedaan of dat heb gezegd.' Dat zal een opluchting zijn voor je vader en een opluchting voor jou. En je zult merken dat er dan een stuk licht in je leven komt, dan gaat er zo'n weerstand weg. We gaan weer even terug naar ons voorbeeld. De weerstand waar we hier steeds over spreken is regelbaar. Wanneer we iets aan de knop draaien die erop zit, dan wordt de weerstand afgezwakt en gaat de lamp sterker branden.

Ook in jouw leven kun je weerstanden opruimen. Dan komt er wat licht in je leven. Misschien gaat God je nu wel gebruiken, misschien alleen

voor je vader en je moeder. Heerlijk is dat. Dat is wat God bedoelt. Laat zo je licht schijnen, dat God de eer krijgt. Waarin je zelf zwak wordt, waarin je zelf afgaat en je vernederen moet, maar waarin God zichtbaar wordt. Wanneer er zonden in je leven zijn, belijd ze dan aan God. Ik heb zoveel dingen moeten belijden in mijn leven. God houdt van je en het is goed om Hem je zonden te vertellen. Iedere keer wanneer God me genade gaf om Hem mijn zonden te vertellen, terwijl ik ze lange tijd had stilgehouden, merkte ik dat er wat meer licht kwam en dat God me dan meer ging gebruiken. En God verlangt ernaar dat door jouw leven zo'n stuk van Zijn genade zichtbaar wordt. Ik geloof dat één van de kenmerken van echt christendom is: niet dat je je bewust bent iemand te zijn die licht geeft, maar juist dat je je bewust bent degene te zijn die God misschien wel het allermeeste heeft moeten vergeven. Paulus zegt: 'Zondaren onder wie ik de eerste plaats inneem.' Heeft God dat besef al in jou uitgewerkt? Weet jij dat al? Ik bedoel niet de leus: ik ben maar een zondaar. Maar heb je al vaak gehuild om je zonden? Zo nee, dan vraag ik me af of je God echt kent. Want als je werkelijk met God gaat wandelen, is één van de kenmerken dat je je eigen ellende en je eigen duisternis gaat zien.

Sommige mensen zeggen: 'Je moet een zondaar zijn voordat je tot God kunt komen.' Dat zal voor sommigen waar zijn. Bij mij was dat niet zo. Toen ik tot God kwam, wist ik helemaal niet dat ik een zondaar was. Ik wist alleen dat ik een huichelaar was die uiterlijk een christen probeerde te zijn en innerlijk zich niet aan God wilde prijsgeven. Pas nadat ik tot God gekomen was, ging ik zien wie ik werkelijk was. Dan ga je af. Voortdurend!

Ik denk dat wij God zo vaak in de weg staan, omdat er zoveel weerstanden zijn. Een stuk hoogmoed misschien dat je niet belijden wilt. Bij mij was en is er nog vaak zoveel hoogmoed. Ik ging altijd weer opnieuw strijken met Gods eer. Dat was dan weer voor mij. Verschrikkelijk is dat. Maar in de loop van de jaren heeft God me een beetje laten zien wie ik ben en heb ik een beetje geleerd om te huilen over mezelf.

Wanneer ik zie wie ik ben, is God daar. Dat is de positieve kant. Iedere keer wanneer je je zonden belijdt en eerlijk toegeeft, komt God bij je.

Het mag dan een tijdje duren, maar God komt bij je en Hij maakt je op de één of andere manier duidelijk: 'Ik houd van je.' Ik geloof niet dat God kostbaar voor ons kan worden als Hij ons niet mag doorlichten. Zolang we zelf nog iets zijn, wat betekent de Heere Jezus dan voor ons? Pas als God je door de Heilige Geest in de loop van vele jaren heeft kunnen tonen welk een verschrikkelijk mens je bent, wat een vuile boel er van binnen zit, pas dan word je kostbaar voor God en pas dan wordt God kostbaar voor jou. Pas dan ga je waarderen dat de Heere Jezus, hoewel Hij wist wie je was, toch met je begonnen is. Ben je blij met de Heere Jezus? Heb je van die momenten gekend dat je gezegd hebt: 'Sorry Heere, hoe is het mogelijk, nou dacht ik dat ik het zo verknald had. Ik heb weer die dingen gedaan, waarvan ik dacht dat ik ze nooit meer zou doen. Ik dacht dat Uw liefde voor mij er nu niet meer zou zijn. En toch laat U me weer weten: Ik hou van je.' Wat wordt de Heere Jezus daardoor kostbaar voor je!

Is Hij voor jou zo kostbaar? Hij die er altijd weer is en altijd weer zegt als je met berouw naar Hem toe komt: 'Ik hou van je.' Dat wil ik je hier één keer duidelijk zeggen. Hij wil jou op dit moment zeggen: 'Ik hou van je,' en als je dit hoort en dan zegt: 'Ik kan het niet geloven,' voel ik me zó ongelukkig. Want God houdt van jou. Laat geen sterveling je dat afnemen. Hij heeft het bewezen, doordat Hij Zijn Zoon voor je gaf en je kunt alleen maar licht geven als je leeft uit Gods onverdiende genade, uit Zijn liefde en wanneer je een relatie met Hem hebt. Dít moet je van deze boodschap meenemen, en niet: nu moet ik meer dit, of nu moet ik meer dat. Weet je wat het geheim van een christen is? God! Niet Bijbelstudie, niet gebedsleven, niet stille tijd, niet trouw, niet volharding, niet toewijding, God.

Als ik de boodschap mee zou nemen: nu moet ik meer dit, nu moet ik meer dat, dan zou ik me erg ongelukkig voelen. Nee, ik leef met de diepe overtuiging: 'God, ik dank U. U bent er. En U hebt voor mij en voor ons allen Uw Zoon gegeven en dat is mij genoeg.' Dan gaat het misschien straks wel weer fout, maar dan is God er weer. Dat moet je meenemen: Gods genade. Niet al die moeilijke dingen: nu moet ik meer getuigen

of nu moet ik meer..., maar God Zelf. Het geheim van een lamp is niet dat hij probeert zijn licht naar buiten te gooien, maar het geheim van een lamp is dat hij de bron gevonden heeft en dat iedere keer als het mis gaat, hij weer terugkomt tot de bron, tot God. En God is er altijd. Nooit één keer zal God zeggen: 'Nu is het te laat,' of: 'Nu kun je wel gaan.' Nooit! Nooit! Nooit! God is er altijd weer. Met die God mag je verder gaan. Dat begrijp je nooit helemaal, maar dat hoeft ook niet. Die God gaat met jou mee en dan mag je leren met Hem te wandelen, als een kind van God en dan zal Hij je in Zijn liefde attent maken op die dingen die Hem en anderen in de weg staan. En dan zul je met een grote toewijding en liefde dat belijden en dan zul je merken dat in de loop der jaren God je gaat gebruiken. Hóe weet je niet. Ik heb jaren geprobeerd wat te zijn door... Het is allemaal onzin. Leef je leven maar met God en Hij zorgt voor het licht. Het is Zijn licht. Dan zullen de mensen zien dat jij zwak bent. Dat je zondig en klein bent, maar dwars door dat alles komt op de één of andere manier Gods genade. *'Laat zo je licht schijnen voor de mensen dat ze jouw goede werken zien en de Vader in de hemel verheerlijken.'*

Echt of onecht?

Ik vind dat jullie het niet makkelijk hebben. Je leeft in een tijd waarin je een overdosis aan informatie ontvangt. Er komt ontzettend veel op je af en er wordt van jou verwacht dat je in alles inzicht hebt en dat je kan bepalen wat waar en wat niet waar is, wat echt en wat onecht is. Terwijl je misschien nog geen twintig jaar op deze wereld bent. Neem de politiek. Zelfs al ben je daarin helemaal niet geïnteresseerd, je moet er verstand van hebben. Jij moet weten hoe de politieke structuren zijn van landen in Azië, Afrika, en Latijns-Amerika. Want het wordt je kwalijk genomen als je in verkeerde winkels koopt of verboden sinaasappelen eet of spaart op een besmette bank. Jij moet weten wat echt en wat onecht is.

Neem de moraal. Bijvoorbeeld de seksuele. Toen ik tiener was – en dat is nog niet zó lang geleden – wist je dat je moest wachten tot je getrouwd was. Ik zeg niet dat iedereen dat deed, maar het was wel een maatstaf waar je houvast aan had. Dat er nog andere gemeenschapsvormen zouden zijn dan die tussen man en vrouw, is mij amper verteld. En dat je in plaats van te trouwen ook zo kon samenleven, is nooit tot mij doorgedrongen. Maar jij bent nu ‘vrij’ en hebt een breed scala aan mogelijkheden. Je moet kiezen en je kunt verkeerd kiezen. Op jouw achttien-jaar-oude schouders rust de last om te onderscheiden. Wat is echt?

Neem de godsdiensten. Er is een tijd geweest dat we vanuit het Westen zending bedreven in het Oosten. Nu komen zendelingen vanuit het Oosten naar hier. Je wordt overspoeld met vele vormen van Oosterse godsdiensten. Transcendente meditatie en yoga worden je opgedrongen als zijnde echt. Ook vanuit Amerika komt een voortdurende stroom van godsdienstige bewegingen, echte en onechte. Jij moet het weten.

En het christendom in onze tijd? Licht het daar zuiverder? Was het maar waar. Dat zou het voor jou een stuk makkelijker maken om te kiezen. Want juist omdat ook het christendom een mengsel is van echt en on-

echt, onderscheidt het zich niet meer van andere godsdiensten. Daarom is voor veel jonge mensen het christendom niet veel meer dan een mogelijkheid uit een zeer gevarieerd keuzepakket. Voor sommigen zelfs een onmogelijkheid. Je hoeft de geschiedenis maar te lezen om te zien wat een onheil er is gesticht in naam van het christendom en ook in onze tijd hoor je regelmatig hoe in Libanon christenen vechten tegen moslims. En in Noord-Ierland protestanten tegen katholieken. En dat zouden dan echte christenen zijn. En binnen onze eigen grenzen? Hoeveel verschillende opvattingen zijn er over wat een christen is? Duizend? Tienduizend? En nu moet jij zeggen wat echt is. Zou het niet de sterkste troef van de duivel zijn om een imitatiechristendom te creëren? Net echt, maar toch onecht. Maar zijn er dan geen echte christenen? Gelukkig wel! Hoe zien die er dan uit? Waar kun je ze aan herkennen? Wat zijn de kenmerken? Daar wil ik graag op ingaan. Want één ding wil ik met grote nadruk vaststellen: in het christendom kun je echt van onecht onderscheiden! Misschien niet bij een ander, dat is ook de bedoeling niet. Maar wel bij jezelf! Jij kunt weten of je echt of onecht bent. Durf je de uitdaging aan?

Is er altijd echt of onecht geweest? Nee. Er is een tijd geweest dat er alleen maar echt was: in het begin van de geschiedenis. Toen God de eerste mensen maakte, kon Hij zeggen: 'Zie, het is zeer goed!'¹ Alles was echt. Er was geen onecht, omdat er alleen maar goed was en geen kwaad. Was er dan helemaal geen kwaad? Jawel, maar dat was voor de mensen verborgen. God wist dat het er was en heeft tegen de eerste mensen gezegd: 'Ik plaats jullie in een wereld die goed is. Ik heb jullie goed gemaakt. Maar er is ook iets anders. Er is een wereld van kwaad. Maar blijf daar vanaf. Jullie weten niet wat kwaad is. Ik weet het. Ik weet hoe kwaad kwaad is. Geloof me, blijf eraf, dan zul je het altijd goed hebben.'

Gods vijand, de duivel, de vertegenwoordiger van het kwaad, kwam al gauw tussenbeide. Hij zei: 'God zegt wel dat jullie het goed hebben,

¹ Genesis 1:31

maar dat is niet helemaal waar, want God houdt jullie kort. Hij laat jullie alleen maar in deze goede wereld leven. Maar er is nog een wereld en die is veel boeiender: de wereld van het kwaad. Jullie kennen die wereld niet, maar het is een geweldig boeiende wereld. God wil niet dat jullie die kennen. Hij wil dat jullie daarin kort gehouden worden. Maar dat moet je niet nemen. Je hebt rechten, dezelfde rechten als God. En als je ook die andere wereld pakt, dan zul je net als God zijn.' Gelijke rechten. Dat klonk zo interessant en zo verleidelijk – zoals alles wat de duivel zegt verleidelijk klinkt – dat ze ernaar grepen. Vanaf die tijd kenden ze twee werelden. De wereld van het goed en de wereld van het kwaad. Vanaf die tijd was er echt en onecht!

Ik heb me afgevraagd hoe ik echt en onecht met een voorbeeld zichtbaar kon maken. En mijn gedachten kwamen op een collectezak, zoals je die in de kerk ziet. Eerst neem ik een witte, doorzichtige collectezak (zie foto 1). Zo was het in het begin. De eerste mensen waren wit en rein. Er was geen kwaad, van binnen niet en van buiten niet. Daarom waren ze van binnen en van buiten gelijk. Het was doorzichtig. Ze hadden geen



Foto 1



Foto 2

behoefte hun stand op te houden. Geen façade. Geen masker. Er bestond geen afstand tussen hen. Er was een geweldig uiterlijk en innerlijk contact en ze schaamden zich niet voor elkaar. Ze hadden niets voor elkaar te verbergen. Hun relatie was echt. Er was ook een open verhouding met God. Alles was immers goed. Er viel niets te verbergen: het was een paradijs.² Nadat ze die wereld van het kwaad hadden leren kennen, werd het anders. Het doorzichtige, openhartige verdween. De mens werd gesloten. Er ontstond een binnenkant zoals wij die nu kennen, waarin we alles kunnen wegstoppen wat een ander niet mag zien. Uit die tijd stamt het ontstaan van de psychologie en psychiatrie, wetenschappen die zich bezighouden met de haast ondoorgrondelijke binnenkant van de mens. Vanaf die tijd ook schamen de mensen zich voor elkaar³ en ze worden voor het eerst bang voor God.⁴ Als God verschijnt, verbergen ze zich achter de struiken.⁵ Het is duister geworden in hun hart⁶ en vanaf die

² Genesis 2

³ Genesis 2:25 en 3:7

⁴ Genesis 3:10

⁵ Genesis 3:8

⁶ Romeinen 1:21

tijd is de mens een zondaar.⁷ Dat lijkt op deze ondoorzichtige collectezak (zie foto 2). Van buiten kan hij nog wel wit zijn, maar van binnen is hij helemaal zwart. Met zo'n binnenkant kan de mens niet langer leven in een paradijs.⁸ Maar het verlangen naar het paradijs – naar God – is gebleven. Heel de geschiedenis door heeft de mens gezocht. En in dat zoeken naar God is hij zich bewust geweest van het feit dat God een heilig God is, rein, wit en licht. Maar hij is zich ook bewust geweest dat de mens onheilig, zondig en duister is. Steeds heeft de mens geweten dat dát de kloof is tussen God en de mens en dat hij dat probleem moet oplossen. Hij moet proberen in het reine te komen met God.

Met die poging rein te worden voor God, sluipt ook het onechte de godsdienst binnen. Want de mens is zelfstandig geworden en hij wil dit probleem zelf oplossen. Hij wil ook hierin niet afhankelijk zijn van God. Hij zal het zelf doen! Maar hij komt niet verder dan de buitenkant. Het lijkt wel of hij geen toegang heeft tot z'n eigen binnenkant. Daarom concentreert hij zich op de buitenkant, die hij probeert schoon te maken. Ondanks de zwarte vlekken op de collectezak, ziet hij er verder toch aardig wit uit! Dat is een kenmerk van onechtheid. Helaas ook in het christendom. Wij hebben in Nederland ontelbaar veel mensen die voortdurend bezig zijn aan de buitenkant godsdienstige zaken te beoefenen. Ik noem expres geen concrete situaties, omdat ik niemand beledigen of kwetsen wil.

De Heere Jezus zegt tegen de godsdienstige leiders uit Zijn tijd: 'Jullie reinigen de buitenkant van de beker en de binnenkant is vol met roef en slechtheid.'⁹ Dat is het kenmerk van onecht. Met zo'n mooie buitenkant kun je jezelf en je omgeving voor de gek houden.¹⁰ Maar God niet! God ziet niet aan wat voor ogen is, Hij ziet het hart aan.¹¹ God laat Zich niet intimideren door jouw activiteiten of vervulde godsdienstige plichten,

⁷ Romeinen 3:11-23 en 5:12

⁸ Genesis 3:23 en 24

⁹ Lukas 11:39 en Mattheüs 23:25

¹⁰ Mattheüs 23:27 en 28

¹¹ 1 Samuël 16:7

in welke vorm dan ook. God kent jouw binnenkant.¹² Het probleem hoe met God in het reine te komen, heeft niet in de eerste plaats met de buitenkant te maken; alle dingen in ons leven komen van binnenuit.¹³

Je weet dat God Licht is. Als je omgang met God wilt hebben, moet er licht zijn in je hart, want licht en duisternis hebben geen gemeenschap met elkaar. Je weet dat God Liefde is. Als je omgang met God wilt hebben, moet er in je hart liefde zijn voor God, want liefde en liefdeloosheid hebben geen gemeenschap met elkaar. Veel mensen begrijpen dat niet. Ze zeggen: 'Hoe kan God nu liefde zijn en toch afstand houden van de mensen?' Of wat harder gezegd: 'Hoe kan God nu liefde zijn en er een hel op nahouden?' Is dat een probleem voor jou? Voor mij is het dat jaren geweest. Totdat ik ergens een verhaal las over een man die hetzelfde probleem had, hoewel het voor hem niet echt een probleem was, maar eerder een slogan waar hij zich achter verborg: Een man droomde eens dat hij stierf en na zijn dood in de onzichtbare wereld aankwam. Daar werd hij begroet door engelen. Hij knipperde eerst wat met z'n ogen: waar was hij terechtgekomen, wat was er gebeurd? Maar toen tot hem doordrong waar hij was, begon hij te roepen, net zoals hij op aarde had gedaan: 'Hoe kan God nu liefde zijn als Hij er een hel op nahoudt?' De engelen schrokken. Maar uit de verte – uit het licht – klonk een stem, Góds stem! En God zei: 'Laat deze man bij Mij komen.' De engelen waren heel verbaasd: hoe kon zo'n godslasteraar in Gods nabijheid komen? Maar engelen gehoorzamen altijd, dus zeiden ze: 'Komt u maar, u mag verder komen.' Zelfverzekerd stapte de man het licht tegemoet. Maar hoe meer hij in het licht kwam, des te beter ging hij zichzelf van binnen zien. Zijn denken, zijn motieven, alles werd zichtbaar. Hij werd als het ware binnenstebuiten gekeerd. Misschien had hij vroeger aan de buitenkant wel zijn best gedaan een goed mens te lijken, maar daar in Gods licht werd hij binnenstebuiten gekeerd. Al zijn argumenten tegen God bleken waardeloos te zijn. Hij werd doorzichtig in Gods röntgenafdeling. Hij werd doorgelicht en kon daar niets meer verborgen houden. Hij liep wat langzamer. Maar de engelen zeiden: 'Kom maar, want God

¹² Psalm 139

¹³ Markus 7:21-23

Zelf zegt dat je mag komen.' Aarzelend deed hij nog een stap en nog één. Maar het werd hoe langer hoe lichter en doorzichtiger. Tot hij niet verder kon. Op dat moment rukte hij zich los, keerde zich om en stortte zich in de duisternis. Toen klonk opnieuw Gods stem: 'Zie je, Ik schep voor niemand een hel. De mens maakt voor zichzelf een hel. Kies dan heden wie je dienen zult.'

In de hemel is het licht, daar zal alles doorzichtig zijn en kun je niets verbergen. Je wordt binnenstebuiten gekeerd, net als die collectezak (zie foto 3). Het staat zo in de Bijbel: 'Want wij moeten allen voor de rechterstoel van Christus openbaar worden, opdat een ieder wegdrage wat hij in zijn lichaam verricht heeft, naardat hij gedaan heeft, hetzij goed hetzij kwaad.'¹⁴ Als je binnenkant dan vol duisternis is, zul je het licht niet kunnen verdragen, dan vlucht je. De Heere Jezus zei het zo: 'Dit is het oordeel, dat het licht in de wereld gekomen is en de mensen de duisternis liever gehad hebben dan het licht, want hun werken waren boos. Want



Foto 3

een ieder die kwaad bedrijft, haat het licht en gaat niet tot het licht.¹⁵ Hij vlucht weg van het licht.

Ik noem een voorbeeld hiervan uit de Bijbel:¹⁶ Godsdienstige leiders betrappen een jonge vrouw op heterdaad bij het plegen van overspel. Ze brengen haar bij Jezus en zeggen: ‘Mozes heeft gezegd dat zij gestenigd moet worden. Wat zegt Gij?’ Hun houding is triomfantelijk. Nu zal blijken wie hier nu eigenlijk de godsdienstige leiders zijn. De massa om hen heen wacht in spanning. Na enige tijd antwoordt de Heere Jezus: ‘Wie van u zonder zonde is, werpe de eerste steen.’ Dan bukt Hij zich en schrijft met Zijn vinger in het zand. En ik denk dat Hij innerlijk gebeden heeft: ‘Vader, laat ze hun eigen zwarte binnenkant zien.’ En dat gebeurde. Ze zagen dat ze misschien nooit metterdaad in overspel waren gevallen, maar misschien wel duizend keer in hun denken.

Misschien zeg jij ook wel: ‘Och, ik ben niet iemand die in de goot gelegen heeft.’ Nee, dat misschien niet. Maar wel in je denken! Heeft Jezus niet gezegd: ‘Wie een vrouw aanziet om haar te begeren, heeft in zijn hart reeds echtbreuk met haar gepleegd.’¹⁷ Hoeveel keer heb jij in de goot gelegen in je denken? Je kunt jezelf voor de gek houden en mij en iedereen, maar God niet! Want we moeten allemaal voor de rechterstoel van Christus openbaar worden. Wie gaat vrijuit in zijn denken? Niemand immers! Dat hebben ook die godsdienstige leiders gezien toen Jezus bad: ‘Vader, laat ze hun innerlijk zien.’ Daarom liepen ze weg. En denk niet dat het gemakkelijk voor ze was om weg te lopen, want ze gingen op een verschrikkelijke manier af voor al die mensen die er omheen stonden, en voor Jezus. Maar blijven staan was nog moeilijker, want ze begrepen wel dat Hij bij ze naar binnen keek.¹⁸ Ze werden doodsbenuwd: stel je voor dat Hij straks aan de omstanders zou zeggen wat Hij van binnen bij hen zag. Dan zouden ze niet langer eerwaarde grijsaards zijn, de godsdienstige leiders. Dan zouden ze afgaan als ... Vul maar een lelijk woord in. Ik denk dat ze daarom zo snel mogelijk maakten dat ze wegwamen.

¹⁵ Johannes 3:19 en 20

¹⁶ Johannes 8:1-11

¹⁷ Mattheüs 5:28

¹⁸ Mattheüs 9:4

Zo ernstig is de situatie. Het is een feit dat God Licht is, en dat we eens allemaal met dat Licht geconfronteerd worden. De hemel is vervuld van dat Licht en het zal eens hier op aarde komen. Daar kan niemand omheen. En waar ben je dan? Weet je, ik kan je daarvan niet onder de indruk brengen, maar ik bid dat je eerlijk genoeg zult zijn om te erkennen dat het zo bij je is. Dan heb je de Heere Jezus nodig! Besef je dat? Zo verschrikkelijk ernstig ligt de situatie dat niemand van ons voor Gods aangezicht kan bestaan wanneer hij binnenstebuiten wordt gekeerd. Omdat het zo ernstig is, heeft Jezus gezegd: 'God, mag Ik gaan? Mag Ik voor ze sterven?'¹⁹ Daarom zegt de Bijbel: 'Zo lief heeft God de wereld gehad, dat Hij Zijn eniggeboren Zoon gegeven heeft, opdat een ieder die in Hem gelooft, niet verloren gaat.'²⁰

Al kun je aan de buitenkant godsdienstig zijn, als je binnenkant zwart is en je straks binnenstebuiten wordt gekeerd voor Gods aangezicht, dan zul je vluchten. God zal je niet naar de hel hoeven te sturen; je zult er zelf heengaan, omdat je met zo'n binnenkant niet in het Licht kunt komen. Je zult je meer in de duisternis thuis voelen – in de eeuwige duisternis – dan in het Licht. Daarom is er een duisternis. Zo ernstig ligt het.

Toen Jezus de menigte zag, heeft Hij niet gezegd: 'Kom, laten we eens fijn een religieus feest met elkaar vieren.' Nee! Toen Jezus de menigte zag, werd Hij met ontferming over hen bewogen. Hij weende. Want Hij wist hoe verschrikkelijk het was als al die mensen eens voor Gods aangezicht openbaar moesten worden. Daarom gaf Hij Zijn leven. Daarom ook is er redding. Want wat gebeurt er als je christen wordt? Wat is dan Gods antwoord? Dan laat je de Heere Jezus toe in je hart. Dat heb je misschien al honderd keer gehoord. Maar wat gebeurt er dan? Nou, ik wil twee dingen noemen. In de eerste plaats word je blij. Er komt blijdschap en vrede en rust. Een heerlijke zaak om de Heere Jezus toe te laten in je hart. Maar tegelijkertijd word je vreselijk verdrietig. Want je komt in het grootste conflict van je leven terecht. De Heere Jezus heeft gezegd: 'Ik ben het Licht der wereld.'²¹ Hij gaat met Zijn Licht in jouw innerlijke

¹⁹ Hebrëeën 10:5-7

²⁰ Johannes 3:16

²¹ Johannes 8:12

duisternis schijnen. En je moet er zelf bij staan. Je gaat zelf zien hoe je er van binnen uitziet. Dan hoef je helemaal niet in de goot te hebben gelegen om van jezelf te schrikken. Grote Godsmannen, zoals Johannes de Doper, hebben zichzelf gezien. Volgens mij heeft de man amper gezondigd. Toch zei hij van zichzelf: 'Ik ben nog niet waard om Zijn schoenen na te dragen.'²² Zo zag hij zichzelf in het Licht van God.

Heeft het Licht van de Heere Jezus Christus ooit in jouw hart geschenen? Heb jij jezelf gezien? Want als je echt tot geloof bent gekomen, volgt een jarenlang proces waarin de Heere Jezus niets anders doet dan Zijn Licht laten schijnen in jou.²³ En jij gaat je vuilnisbak zien in al zijn proporties. En jij zult zelf alle stukjes vuil eruit moeten halen en in het licht moeten brengen. Je zult ze moeten belijden. En Hij schijnt bij. En jij moet het toegeven en vergeving vragen. En geloven dat Hij het je vergeeft. Want als wij onze zonden belijden, is Hij getrouw en rechtvaardig. De Heere vergeeft ons de zonden en reinigt ons van alle ongerechtigheid.²⁴ Maar jij moet ze in het licht brengen, want alleen als je in het licht wandelt, reinigt het bloed van de Heere Jezus je van alle zonden.²⁵

Je zult steeds opnieuw je zonden naar buiten moeten brengen. Want Hij licht je door tot op de bodem. Je zult bepaalde zonden er misschien wel honderd keer uit moeten halen. En iedere keer denk je: nu is het eruit en komt het er nooit meer in. Toch kan het zijn dat je het er even later weer uit moet halen. Vol schaamte. Ken je dat? Weet je, dan gebeuren er twee dingen. Ten eerste dit: je binnenkant wordt schoner. Kijk maar naar deze collectezak: ook van binnen is hij wit (zie foto 4). Ik heb lang gedubd of ik op die witte zak wel of geen zwarte vlekken zou maken. Ik heb ze er toch maar opgezet, omdat het anders misschien te ongenueanceerd is. Je blijft een zondaar, maar laat het geen excuus voor je zijn om makkelijk te zondigen. Je leven wordt reiner, zowel aan de binnen- als aan de buitenkant.

²² Mattheüs 3:11

²³ 2 Korinthe 4:6

²⁴ 1 Johannes 1:9

²⁵ 1 Johannes 1:7



Foto 4

Het tweede dat gebeurt, is dit: je bent er getuige van hoeveel vuil er naar buiten is gekomen. Hoeveel vuil erin zat. Je hebt het allemaal zien passeren. Daardoor raak je doordrongen van het feit wat een vuilnisbak je bent.

Dus enerzijds wordt je leven reiner, wat heerlijk is. 'Zalig zijn de reinen van hart, want zij zullen God zien.'²⁶ Zalig, die vreugde van een rein hart! Anderzijds heb je zo je eigen vuil onder ogen moeten zien, dat het een blijvende indruk op je heeft achtergelaten. Maar het grootste wonder dat ontstaat, is wel dit: hoe meer van die stukjes vuil jij naar buiten hebt moeten brengen, des te meer heeft de Heere Jezus tegen jou kunnen zeggen: 'Ik veroordeel je niet.' Net zoals Hij tegen die vrouw zei die op heterdaad betrapt werd op overspel. Tegen die vrouw, van wie haar donker innerlijk midden op straat naar buiten werd gekeerd. Publiekelijk, voor de godsdienstige leiders. Voor het volk. Voor Jezus. Voor haar viel er niks meer te

²⁶ Mattheüs 5:8

verbergen. Tegen die vrouw, die ook zelf haar eigen vuilnisbak gezien had, zei Jezus: 'Ik veroordeel u niet.' Dan ontstaat er een wonder van genade en liefde. Dan groeit een enorme liefdesband tussen de Heere Jezus en jou. Hij, Die voor je stierf om jouw zonden te kunnen vergeven en je te kunnen reinigen. Die iedere keer tegen jou zal zeggen: 'Ik veroordeel je niet.'

Als ik spreek over reinheid, hoor ik jonge mensen soms zeggen: 'Ik ben over de streep gegaan.' Of: 'Ik ben al zo vaak over de streep gegaan. En wat nu? Ik zit daar erg mee.' Ik kan alleen maar zeggen: breng je vuile binnenkant naar buiten voor de Heere Jezus. Vertel het Hem. Dan zal Hij je zeggen: 'Ik veroordeel je niet.' Hij houdt van je. Al ben je meters over de streep gegaan. Hij houdt van je en vergeeft het je. Geloof je dat? Moet je doen, hoor! Hij zegt het en Hij kan niet liegen. Hij meent het. Hij zegt het je met klem: 'Ik veroordeel je niet.' Als je Hem vertrouwt, ga je de vreugde van de vergeving ervaren. En dan gaat in je hart een intense liefde groeien voor Hem. Dan ga je van Hem houden. Dit is Gods weg om jou ertoe te brengen van Hem te gaan houden. Als jij je binnenkant niet naar buiten brengt, blijft je liefde voor God altijd kunstmatig. Dan moet je jezelf ertoe zetten om van God te houden. Daarom zegt de Heere Jezus tegen de godsdienstige leiders: 'Er is bij jullie geen liefde, omdat je voorbijgaat aan het oordeel.'²⁷ 'Maar geef de binnenkant en er komt licht en liefde.'²⁸

Jij kunt weten of je echt bent. Als je echt bent, leef je met je binnenkant naar God gekeerd. Dan ben je je ervan bewust een zondaar te zijn. Maar er is ook licht. Je bent niet meer bang voor God en je durft Hem aan te kijken op grond van het offer van de Heere Jezus. Er is liefde. Echte liefde tot Hem! Mag ik daarom eindigen met een paar opmerkingen uit het verhaal van de verloren zoon?²⁹ Waarschijnlijk ken je het verhaal wel. Een vader heeft twee zonen die bij hem thuis wonen. Maar er is weinig liefde. Ja, er is wel liefde, maar van één kant. De vader heeft de jongens wel lief, maar de jongens hebben de vader niet echt lief. En liefde kan niet van één kant komen.

²⁷ Lukas 11:42

²⁸ Lukas 11:41

²⁹ Lukas 15:11-32

Op een dag zegt de jongste zoon tegen de vader: 'Vader, ik ben het thuis zat. Laten we de balans opmaken en geef mij wat me toekomt. U bent nog wel niet dood, maar geef me nu alvast mijn deel. Ik vind dit leven hier zo bekrompen. Dat dorpse leven, met iedere dag diezelfde tredmolen. Geef mij de vrijheid.' En zijn vader doet het. Dat is groots. Tegen een slaaf zou hij gezegd hebben: 'Niets daarvan. Je blijft hier. Aan je werk.' Maar dit is zijn zoon. Daarom behandelt hij hem als zijn zoon, als een volwassene. Hij laat hem gaan. Daarmee neemt hij een verschrikkelijk groot risico dat hij hem nooit meer terugziet. Toch laat hij hem gaan. Zo is de vader. Zo is dé Vader: Hij neemt het risico omdat Hij weet dat hier iets heel kostbaars uit kan groeien. De jongen gaat. Hij maakt z'n bezittingen te gelde, reist naar een ver land en verkwist daar z'n vermogen in een leven van overdaad, totdat alles op is. Berooid van alles blijft hij achter, terwijl er bovendien een hongersnood in dat land komt. Een economische crisis met inflatie en werkloosheid. Hij probeert een baantje te vinden en na lang zoeken komt hij bij een boer terecht waar hij varkenshoeder wordt. In de CAO wordt opgetekend dat hij z'n loon in natura ontvangt: hij mag mee-eten met de varkens. De boer komt hem dat niet brengen. Nee, als de varkens worden gevoerd, moet hij maar zien dat hij zijn deel krijgt. En het is hard vechten met etende varkens.

Zie je het voor je? De zoon van de rijke vader kruipt tussen de varkens om een paar schillen te bemachtigen. Dan, plotseling, ziet hij zichzelf en beseft in wat voor een zwijnerij hij terecht is gekomen door het vaderhuis te verlaten. Precies zoals deze wereld in een zwijnerij terechtgekomen is door de Vader te verlaten. Dan komt hij tot zichzelf. Hij zegt: 'Ik ben eigenlijk gek. De knechten van mijn vader hebben brood in overvloed en ik kom hier om van de honger.' De bijna weggesleten herinnering aan het vaderhuis komt terug en hij zegt: 'Ik zal opstaan en tot mijn vader gaan en ik zal zeggen: Vader, ik heb gezondigd tegen de hemel en tegen u. Ik ben niet meer waard uw zoon genoemd te worden. Maak mij tot één van uw knechten.' Dan gaat hij op weg. Zie je het beeld voor je? Zie je hoe hij er uitziet? Zijn kleren? Hoe vermagerd en vuil hij is? Daar gaat hij. Hij keert zich af van z'n zwijnerij en gaat op weg.

Als hij na een lange reis – want hij is ver weg gegaan – in de buurt van

zijn huis komt, ziet hij in de verte iemand hem tegemoet komen. Dichterbij komend ziet hij dat het een rennende oude man is. Dat staat er letterlijk: hij rende. En als hij nog dichterbij komt, ziet hij dat het zijn vader is. En dat hij huilt. Hij voelt hoe twee sterke vaderarmen om z'n vieze, vermagerde lijf worden geslagen. En hij begint te belijden: 'Vader, ik heb gezondigd tegen de hemel en tegen u. Ik ben niet meer waard...'

'Ho, ho, ho,' zegt de vader. En hij kijkt naar de knechten rondom hem en roept: 'Breng vlug het beste kleed hier en trekt het hem aan en doe hem een ring aan zijn hand en schoenen aan zijn voeten! Slacht het gemeste kalf, want hij die dood was, is levend geworden. Hij die verloren was, is teruggekomen in huis.' Toen was er liefde. Want die jongen had zichzelf gezien. Maar hij had ook gezien hoe de vader op hem afkwam. Hoe hij amper zijn verhaal wilde horen. Hij had zijn tranen gezien. Zijn omarming gevoeld. En hij had beseft hoe de vader had geleden door zijn vertrek. Hoe hij naar hem had uitgezien. En als muziek klonken de woorden van zijn vader bij hem na: 'Ik hou van je. Ik hou van je.' Dood en nu levend. Verloren en nu thuis.

Vanaf die tijd was er liefde. Liefde van twee kanten. Wil je dat er in jouw leven liefde komt voor God? Geef dan je binnenkant prijs, zodat God het licht van Zijn liefde kan tonen tegen het zwart van het oordeel. Er kan geen echte liefde voor God zijn als Hij je niet mag laten zien hoe je van binnen bent. Want wie veel vergeven wordt, betoont veel liefde.³⁰ En wie weinig vergeven wordt, betoont weinig liefde.³¹ Daarom was er weinig liefde bij de oudste zoon uit dat verhaal. Als hij thuiskomt en de muziek in huis hoort, vraagt hij wat er aan de hand is. En als hij hoort dat het feest is ter ere van de thuiskomst van z'n jongere broer, wordt hij kwaad. Hij wil niet naar binnen gaan. Hij zegt: 'Ik heb m'n vader altijd trouw gediend. Ik heb nooit zijn gebod overtreden. En voor mij is er nooit feest gemaakt.' Hij ergert zich aan de liefde van zijn vader voor die jongste zoon. En hij ergert zich ook aan die nieuwe liefde van de jongste zoon voor de vader.

³⁰ Lukas 7:47

³¹ Lukas 7:47

Als de oudste zoon de vader echt had liefgehad, had hij zich verheugd in de vreugde van de vader bij de terugkeer van de jongste. Maar die liefde is er in zijn hart niet. Daarom weigert hij naar binnen te gaan. Hij kan met een liefdeloos hart niet in een plaats vol liefde zijn, en hij keert zich af.

Weet je, de hemel zal vol liefde zijn. maar als je niet van de Vader houdt, dan houd je het daar niet uit. Dan wend je je af. Precies zoals Judas deed³²: na drie jaar lang een discipel van de Heere Jezus te zijn geweest, keert hij zich af en verraadt Hem. Op welk moment? Op het moment dat Maria een kruik met mirre uitgiet over het hoofd van Jezus. Mirre met een waarde van een jaarsalaris. In een roekeloze liefdesdaad. Dat is teveel voor Judas. Bij het zien van zoveel liefde houdt hij het niet uit. Hij verlaat de kamer en vlucht naar buiten.

Heb je nu gezien of je echt of onecht bent? Er zijn er twee die het weten. God weet het en jij weet het. Mag ik het nog een keer zeggen? Onecht is: een verborgen binnenkant voor God. Misschien schoon van buiten, maar donker van binnen. Hoogstens een kunstmatige liefde voor God, maar geen echte liefde. Echt is: een geopende binnenkant naar God. Een reiniging van binnen uit. Echt bewust dat je een zondaar bent en echt bewust dat God van je houdt. Een hart vol licht en een hart vol liefde. Mag ik je voorstellen om voor jezelf in de stilte te gaan en God in je gebed te vertellen hoe het met je is? En kun je daarna dan ook het nu volgende dankgebed bidden?

Vader, ik dank U dat U Uw Zoon gegeven hebt. Hij Die gezegd heeft: 'Ik ben als een Licht in de wereld gekomen,' maar die ook heeft moeten zeggen: 'Dit is het oordeel, dat Ik als een Licht kwam, maar de mensen hebben de duisternis liever gehad dan het licht.' Toch weet ik, Vader, dat Uw koninkrijk een koninkrijk van licht zal zijn. Alleen maar licht. Doorzichtig naar U en naar anderen. Dat ik binnenstebuiten gekeerd zal worden voor de rechterstoel van Christus. Daarom wil ik U danken voor Uw Zoon, Die Zijn leven voor mij gaf om mij te kunnen reinigen.

³² Mattheüs 26:6-16

Dank U dat het oordeel begint bij het huis Gods.³³ Dank U dat ik nu onder Uw oordeel getuchtigd word, opdat ik niet met de wereld veroordeeld zal worden.³⁴ Daarom dank ik U, Heiland, dat U mij zo ver wilt brengen dat ik mij thuis voel in het licht. Omdat U toch alles weet. Ik dank U dat U weet wat ik denk en dat U mijn motieven kent. En dat U ondanks dat alles zegt: 'Ik hou van je.' Vader, wat is het goed om zo bij U terug te komen in het Vaderhuis: 'Vader, ik heb gezondigd tegen de hemel en tegen U. Ik ben niet meer waard...' Wat is het goed te weten dat U zegt: 'Haal een nieuw kleed, haal een ring, haal schoenen, slacht het gemeste kalf en laten we feestvieren. Want hij die dood was is levend geworden. Hij die verloren was is gevonden.' Vader, dank U dat ik zo in ontspanning bij U mag zijn in Uw licht. Mij heerlijk koesterend in Uw licht en in Uw liefde. Thuis bij U, met grote eerbied voor U en een hart vol liefde voor anderen. Dank U, Vader, voor Uw Zoon. Dank U dat er redding is. Dank U wel. Amen.

³³ 1 Petrus 4:17

³⁴ 1 Korinthe 11:32

De ware Wijnstok

'Ik ben de ware Wijnstok en Mijn Vader is de Wijngaardenier. Elke rank die in Mij geen vrucht draagt, neemt Hij weg; en elke rank die vrucht draagt, reinigt Hij, opdat zij meer vrucht draagt. U bent al rein vanwege het woord dat Ik tot u gesproken heb. Blijf in Mij, en Ik in u. Zoals de rank geen vrucht kan dragen uit zichzelf, als zij niet in de wijnstok blijft, zo ook u niet, als u niet in Mij blijft. Ik ben de Wijnstok, u de ranken; wie in Mij blijft, en Ik in hem, die draagt veel vrucht, want zonder Mij kunt u niets doen. Als iemand niet in Mij blijft, wordt hij buitengeworpen zoals de rank, en verdort, en men verzamelt ze en werpt ze in het vuur, en zij worden verbrand. Als u in Mij blijft en Mijn woorden in u blijven, vraag wat u maar wilt en het zal u ten deel vallen. Hierin wordt Mijn Vader verheerlijkt, dat u veel vrucht draagt en Mijn discipelen bent.' (Johannes 15:1-8)

Een stel bouwvakkers is bezig met het bouwen van een koelhuis. Ze stoppen grote hoeveelheden zaagsel als isolatiemateriaal tussen de wanden. Plotseling roept één van de mannen: 'Jongens, stop eens. Ik heb m'n gouden horloge verloren! Help eens zoeken!'

De mannen stoppen met werken en beginnen voorzichtig door het zaagsel te harken. Maar zonder resultaat. Als na een tijd de fluit gaat voor het eten, lopen ze een beetje teleurgesteld naar hun schaftkeet. Maar één van de mannen gaat niet mee. Hij gaat door met zoeken. En met succes, want nog geen tien minuten later komt hij grijnzend naar buiten met het horloge in zijn hand. Hij stapt naar de eigenaar en geeft het hem. Verrast komt iedereen er omheen staan om te vragen hoe hij het gevonden heeft. En met een glunderend gezicht zegt hij: 'Toen jullie weg waren, ben ik in het zaagsel gaan liggen en heb me heel stil gehouden. En toen heb ik net zolang geluisterd, tot ik het hoorde tikken.' Als je iets aan dit boekje wilt hebben, moet je de instelling hebben van die ene

bouwwakker. Je moet er bij het lezen de tijd voor nemen, zodat het ‘geluid’ tot je kan doordringen.¹ Want wat je hier leest, heb je misschien al vaker gelezen of gehoord. Maar ik vraag me wel af of je het ook echt hebt verstaan.² Door het geroezemoes van het leven dringt maar moeilijk tot je door waar het hier wezenlijk om gaat, net als met het tikken van dat horloge. En dan vind je het niet. Ik hoop dat het ‘geluid’ bij je overkomt.³

In een eetzaal zitten dertien mannen die praten over dood en afscheid nemen. Niet zo’n opgewekt praatje. Ze beginnen dan ook maar liever aan de maaltijd. Maar de voorschriften zeggen dat eerst de voeten moeten worden gewassen. Dat is slavenwerk. Maar er is geen slaaf. Wie moet het nu doen? Daarover ontstaat een fluisterende discussie. Totdat de Leider van het gezelschap opstaat en Hij het slavenwerk doet.⁴ Je kunt je de beschaamde gezichten van de andere mannen voorstellen. En de stemming wordt er niet beter op als de Leider zegt: ‘Eén van jullie gaat Mij verraden.’ Al gauw wordt er weer gefluisterd: ‘Ben ik het, Heere? Ben ik het?’ En verdrietig zegt Hij: ‘Aan wie Ik dit stuk brood geef, die is het!’ Dan geeft Hij het brood aan Judas en zegt: ‘Wat je doen wilt, doe dat nu.’ Meteen staat Judas op en gaat naar buiten. De nacht in.⁵ Twaalf mannen blijven aan tafel achter en voelen weer die bedrukte sfeer. Tot er één spontaan uitroept: ‘Heere, al zullen ze U allemaal verlaten, ik niet!’ Dus toch een lichtpuntje. Maar helaas, ook dat wordt al gauw weer gedooft als Jezus zegt (moet zeggen): ‘In deze nacht zul je drie keer zeggen dat je Mij niet kent.’⁶ De uren verstrijken. Het zal niet lang meer duren of Judas zal de zaal binnendringen met een snel gevormd legertje en Jezus gevangenemen. Maar Jezus wil dat nog niet. Hij heeft nog iets belangrijks te zeggen. En als Judas komt, is het afgelopen. Daarom zegt Hij: ‘Kom, laten wij hier vandaan gaan.’⁷

Ze gaan naar buiten en lopen door de stille straten van Jeruzalem. De poort door, de stad uit, op weg naar Gethsémane. Daar zal Judas Hem

¹ Psalm 37:7a

² Mattheüs 13:14

³ Genesis 3:8

⁴ Johannes 13:1-17

⁵ Johannes 13:21-30

⁶ Johannes 13:36-38

⁷ Johannes 14:31b

straks vinden en laten arresteren. Die paar laatste uren dat ze nog ongestoord bij elkaar kunnen zijn, gebruikt Jezus om aan Zijn discipelen uit te leggen wat het doel is van Zijn komende lijden. In die sombere, verdrietige stemming waarin Zijn discipelen verkeren, probeert Hij licht te brengen door ze te laten zien wat God toch met dit alles voorheeft. Hij doet dat met het beeld van de wijnstok als Hij zegt: 'Ik ben de ware Wijnstok. Mijn Vader is de Wijngaardenier. En jullie zijn de ranken.'⁸ Een wijnstok is een plant waaraan druiven groeien. Van die druiven wordt meestal wijn gemaakt. Als Hij zegt dat Hij de ware Wijnstok is, dan heeft Hij dat al eens getoond. Zijn discipelen kunnen zich dat nog goed herinneren.

Het was op een bruiloft, drie jaar geleden.⁹ Een bruiloft met een gelukkig bruidspaar en vrolijke gasten. Tenminste, zolang het duurde. Want toen het feest nog in volle gang was, liep de ceremoniemeester met een beschaamd gezicht naar de bruidegom en fluisterde hem iets in het oor. De bruidegom knikte en keek naar zijn bruid. Ze begreep hem. Er waren ook zoveel gasten gekomen. En ze hadden niet zoveel kunnen sparen. Wat moesten ze doen? Eén van de aanwezigen was de moeder van Jezus. Ze zag de verslagen gezichten en vroeg naar de reden. Even dacht ze na en liep toen naar haar Zoon, Die ook te gast was, en zei: 'Ze hebben geen wijn meer.' Geen wijn meer. Is dat niet kenmerkend voor veel levens? Weinig voldoening en weinig levensvreugde. Alles een beetje kleurloos, smakeloos, geesteloos? Geen wijn meer.

Wat een voorrecht voor dat bruidspaar dat ze Jezus hadden uitgenodigd. Want Hij is de ware wijnstok. Hij was op deze bruiloft gekomen om deze dag tot een feestdag te maken. Hij maakte van gewoon water wijn. Hij kan kleur en smaak brengen in een kleurloos en grauw bestaan.

Onze tijd kenmerkt zich door het tegenovergestelde. Wijn is tot water geworden. Dingen die oorspronkelijk zo goed waren, worden waardeveloos en grauw. Ik ga niet op de details in, maar je kunt dat zelf wel

⁸ Johannes 15:1-17

⁹ Johannes 2:1-11

doordenken. Neem het huwelijk: wat oorspronkelijk als wijn bedoeld was en wat wijn kan zijn, begint in onze tijd tot water te worden. Het gezin, dat zo iets moois kan zijn, begint grauw te worden. Arbeid, als een geschenk van God, is voor velen saai en geestdodend. We onderkennen dat allemaal wel, maar de meesten willen niet de weg terug, zodat water tot wijn zou kunnen worden. Nee, we zoeken liever naar alternatieven. Andere vormen voor huwelijk, gezin, werk en nog veel meer. Maar ik denk dat we ook in die nieuwe vormen teleurgesteld zullen worden. Dat het net zo goed water blijkt te zijn. Wat wij in onze tijd nodig hebben, is dat de Heere Jezus weer komt en juist in die 'gewone' dingen het water tot wijn maakt. Toen de Heere Jezus op die bruiloft was, stonden daar zes stenen watervaten. Er zat op dat moment niets in. Het waren in feite lege vormen zonder inhoud. Maar Hij heeft toen niet gezegd: 'Doe die vormen maar weg, die hebben hun tijd gehad. Laten we zoeken naar alternatieven. We hebben andere vormen nodig.' Nee, Hij heeft diezelfde vormen weer inhoud gegeven. Hij heeft ze gevuld met wijn.

Als de Heere Jezus Christus in ons huwelijk komt, wordt water weer wijn. Als de Heere Jezus Christus in ons gezinsleven komt, wordt water weer wijn. Als Hij in ons werk komt, dan worden die dagelijkse taken tot wijn. Hij brengt kleur en licht en leven in het geringste van je werk. Dat is wat de Heere Jezus Christus kan doen.

Ik heb gezegd dat ik niet op de details zou ingaan. Maar mag ik er toch één noemen? Omdat me dat zo hoog zit. Het beroep van huisvrouw. Ach, we noemen het geen beroep meer. Als je huisvrouw bent, moet je invullen: zonder beroep. En men probeert voortdurend de indruk te wekken dat huisvrouw-zijn toch wel wat minderwaardig is. Daarom zoeken veel huisvrouwen in onze tijd naar alternatieven om van dat saaie huishouden af te komen, of het in elk geval af te wisselen. Je wordt tenslotte alleen nog maar gerespecteerd als je toch minstens iets daarnaast doet. Mag ik een lans breken voor het beroep 'huisvrouw'? Ik vind dat een vak! 't Zou mijn vak niet zijn, laat ik dat erbij zeggen. Maar ik vind het een vak! Als ik eens een halve dag bij mij thuis huisvrouw moet spelen, dan waardeer ik mijn vrouw weer des te meer. Ik heb dan altijd

de neiging om haar een lintje te geven. Soms denk ik: het zou goed zijn om de koningin eens te verzoeken op lintjesdag ook een paar huisvrouwen een lintje te geven.

Ik denk dat wij ons niet zo door de geest van deze tijd moeten laten beïnvloeden. We moeten niet meehelpen het beroep van huisvrouw te degraderen. We moeten het weer op een voetstuk plaatsen. Het prachtige beroep van huisvrouw, van moeder-zijn, van vrouw-zijn kan weer op een voetstuk komen wanneer de Heere Jezus daar in is. Hij maakt dat alledaagse weer kleurrijk. Hij maakt water tot wijn.

Maar Hij doet meer. Hij heeft niet alleen gezegd: '*Ik ben* de ware Wijnstok.' Zijn Naam is immers: *Ik ben...*¹⁰ Vul zelf maar in. Wat je nood ook is, Hij kan erin voorzien.

Zit je geestelijk in het donker? *Ik ben* het Licht der wereld.¹¹

Honger je naar echte voldoening? *Ik ben* het Brood des levens.¹²

Zoek je de weg naar God? *Ik ben* de Weg.¹³

Weet je niet hoe het verder moet? *Ik ben* de goede Herder.¹⁴

Zoek je de waarheid, te midden van alle verwarring? *Ik ben* de Waarheid.¹⁵

Ben je bang voor de dood? *Ik ben* de Opstanding.¹⁶

Zoek je naar het leven met een hoofdletter? *Ik ben* het Leven.¹⁷

Zo zou je kunnen doorgaan, want Hij kan en wil alles voor je zijn. Zijn Naam is immers: *Ik ben...* Daarom was Hij de enige die kon zeggen: '*Ik ben* de ware Wijnstok.' Want ook dat wil Hij voor je zijn: de Wijnstok, de Bron van echte vreugde. Maar dat is nog niet alles. Hij wil niet alleen alles voor je zijn, Hij wil ook alles van je maken. Hij biedt je aan een rank van die Wijnstok te worden. Een deel van Hemzelf. Een christen is niet alleen iemand die genieten mag van die wijn, maar hij mag die wijn ook geven. Hij is niet alleen iemand die ontvangt wat de Heere Jezus geven

¹⁰ Exodus 3:14b

¹¹ Johannes 8:12

¹² Johannes 6:35

¹³ Johannes 14:6

¹⁴ Johannes 10:11

¹⁵ Johannes 14:6

¹⁶ Johannes 11:25

¹⁷ Johannes 14:6

wil, maar hij mag ook een kanaal worden om voor een ander tot een zegen te zijn. De Heere Jezus heeft gezegd dat het zaliger is te geven dan te ontvangen. Ontvangen is heerlijk, geven is heerlijker. Hij heeft gezegd: 'Jullie zijn de ranken. Jullie mogen instrumenten zijn in Mijn hand om de wereld deze wijn te geven; licht, kleur en smaak.' Dat uitzicht bood Hij Zijn discipelen op weg naar Gethsémane, toen alles verloren scheen. Toen zij vervuld waren van de gedachte dat Hij hen ging verlaten. Ze hadden Hem drie jaar lang vergezeld. Ze hadden Zijn woorden gehoord, Zijn wonderen gezien en Zijn liefde ondervonden. Ze hadden samen veel meegemaakt, waardoor een sterke band was ontstaan. En nu ging Hij hen verlaten. Geen wonder dat ze bedroefd waren.¹⁸

Maar Jezus zegt: 'Het is beter voor jullie dat Ik heenga.'¹⁹ Beter voor hen dat Hij heengaat? Hoe kan dat nu? Ze willen Hem juist zo graag bij zich houden. Toch zegt Hij dat het beter is dat Hij heengaat. Waarom? Omdat Hij iets beters voor hen heeft. Want nadat Hij lichamelijk van hen is heengegaan, zal Hij geestelijk bij hen terugkomen in een veel intiemere relatie.²⁰ Dan zal Hij de Wijnstok zijn en zij de ranken. Tot hiertoe was het zo dat ze contact met Hem konden hebben door met Hem te praten of door Hem aan te raken. Maar er was ook altijd weer een kloof. Altijd weer waren daar hun zonden die scheiding maakten, maar na Zijn dood en opstanding kon Hij tot hen komen in een heel nieuwe verhouding. In die van de Wijnstok tot de ranken. Hij in hen en zij in Hem. Een volkomen eenheid.²¹ Onafscheidelijk tot in eeuwigheid.²² Dat is het betere dat Hij hen aanbiedt.

Wat is een wijnstok eigenlijk? Vroeger dacht ik dat het alleen de stam van de plant was. Ik dacht: Jezus is de Stam en wij zijn de ranken. En wij moeten als rank maar steeds ons best doen om in de stam gehecht te blijven. Maar dat is niet waar! De wijnstok is niet slechts de stam; de wijnstok is stam en ranken samen. De rank is niet een los onderdeel,

¹⁸ Johannes 16:5

¹⁹ Johannes 16:7

²⁰ Johannes 14:28

²¹ Johannes 17:22 en 23

²² Mattheüs 28:20

dat zich aan de wijnstok hecht. De rank is ook wijnstok. En omdat de landman er veel belang bij heeft dat de wijnstok tot volle glorie komt, heeft Hij er ook veel belang bij dat de rank tot volle glorie komt. En het opmerkelijke is dat jij zo'n rank kunt worden. Ik zeg expres: kúnt worden. Want een rank kún je worden, dat bén je niet zomaar. Toen de Heere Jezus zei: 'Jullie zijn de ranken,' sprak Hij tegen elf mannen. Hij zei het niet in het algemeen. Die elf mannen hadden drie jaar daarvoor alles in de steek gelaten en waren Hem gevolgd. Daarom is de vraag aan de orde: hoe kun je een rank aan de Wijnstok worden?

Je zou kunnen zeggen dat er drie personen nodig zijn om die verbintenis tot stand te brengen: de Landman, de Wijnstok en de rank. In eerste instantie is het een werk van de Landman. Hij snijdt de twijg los van de oude onderstam en ent haar in de nieuwe stam (Christus). Dat is absoluut noodzakelijk, want de oude onderstam, het oude leven, is ziek en zondig en voert naar de dood. Daarom moet je daarvan worden losgesneden en worden geënt in een nieuwe, gezonde stam. Ten tweede is het een werk van de Wijnstok. De verbintenis werd mogelijk door de dood en opstanding van Christus.²³ In Zijn dood zijn we afgesneden van ons oude zondige bestaan.²⁴ In Zijn opstanding zijn we geënt in Zijn goddelijke leven.²⁵ Daarom is een christen een nieuwe schepping. Het oude is voorbijgegaan, het nieuwe is gekomen.²⁶ En dit alles is uit God.²⁷ Ten derde gaat het niet buiten de twijg om: de twijg beslist mee of ze dat wil. Ze heeft daarin een eigen verantwoordelijkheid. Daarom vraagt de Landman toestemming aan de twijg. Of beter gezegd: de Landman moedigt de twijg aan erin toe te stemmen.

Die aanmoediging is nodig, want het is voor de twijg een enorme ingreep losgesneden te worden van het oude vertrouwde, waaraan je zo gehecht bent, en dan geënt te worden in een nieuw leven dat je nog niet kent. Je weet immers wel wat je hebt, maar niet wat je krijgt. En bovendien moet

²³ Romeinen 6:1-14

²⁴ Kolossenzen 2:20

²⁵ Kolossenzen 3:1

²⁶ 2 Korinthe 5:17

²⁷ 2 Korinthe 5:18

je je overgeven aan een Landman Die je dan nog niet kent. Maar in Zijn liefde waarschuwt de Landman de twijg: 'Denk er wel om, de onderstam waaraan je nu vastzit, is ziek en zal niet blijven leven. En ook jij bent door die ziekte aangetast en die ziekte voert je naar de dood. Maar als Ik je mag lossnijden van die zieke stam en enten in een gezonde, dan is er redding voor je. Die gezonde stam is de ware Wijnstok en Ik kan ervoor zorgen dat je deel hebt aan Zijn leven. Zijn leven wordt het jouwe. Ik bied je dus een heel ander leven aan dan het leven dat je tot hiertoe gekend hebt. Wat Ik je aanbied is goddelijk leven, dat bovendien eeuwig duurt. Om dat leven te kunnen leven, zijn een volkomen afhankelijkheid van de Wijnstok en een groot vertrouwen in de Landman nodig. Ik houd je dus de dood en het leven voor. Kies dan het leven.'²⁸

Als de twijg dit echt verstaat, zegt ze natuurlijk 'ja' tegen de Landman. Hoewel ze weet dat het pijn zal doen. Maar ze ziet de noodzaak en bovendien beseft ze dat de pijn niet opweegt tegen de heerlijkheid die haar wordt geboden. Na haar overgave aan de Landman begint deze Zijn werk. Vakkundig snijdt Hij de twijg los van de oude stam en ent haar in de nieuwe. Dan begint het proces van de vergroeiing. De ent hecht zich aan de Stam en de Stam groeit omhoog in de ent. Zo vindt de eenwording plaats.²⁹ Daarmee begint het eigenlijke groeiproces. De wortels van de Wijnstok zijn nu ten diepste van de rank. Die wortels, die soms wel tien à twaalf meter lang zijn, stuwen de sappen in de ent. Alle kracht van de wortels wordt geconcentreerd op die ent. Kun je je voorstellen hoe de ent vanuit de wortels gestuwd wordt om te groeien? Spoort dat niet aan om één te zijn met de Wijnstok? Nu ligt dat in de praktijk van het leven niet zo simpel. Want het blijkt dat de rank de mogelijkheid heeft om voortdurend uit de Wijnstok weg te gaan, haar eigen oude leventje opnieuw te gaan leven. Vandaar de steeds herhaalde oproep: 'Blijf in Mij. Want de rank die in Mij niet blijft, verdort. Zonder Mij kun je niets doen.'³⁰

²⁸ Deuteronomium 30:15

²⁹ 1 Korinthe 6:17

³⁰ Johannes 15:5b

Ook hier ligt een moeilijkheid. In de praktijk blijkt namelijk dat je heel veel kunt doen zonder Hem. Je kunt best heel godsdienstig zijn zonder Hem en in die godsdienst kun je ook heel actief zijn zonder Hem. Toch zegt Hij: 'Zonder Mij kun je niets doen.' Betekent dat niet, dat alles wat je zonder Hem doet eigenlijk niets is? Hij heeft immers iets veel hogers met je voor dan alleen maar werken voor Hem. Hij wil je leren om zó te leven uit Hem, dat Hij Zijn goddelijk leven kan leven in en door jou, op basis van een afgesneden en geënt leven, dat nu leeft onder een diep besef van eigen onkunde,³¹ zondigheid³² en zwakheid.³³ Waarbij je je er steeds van bewust bent dat je als rank niets uit jezelf kunt doen. Ken je die moeilijkheid? Dat je de dingen weer zo gauw onafhankelijk van Hem gaat doen,³⁴ waardoor Hij op non-actief wordt gesteld en niets kan werken door jou heen. Vandaar die grote nadruk op: Blijf in Mij. Leer wat het is om afhankelijk te zijn van de Wijnstok en leer je vertrouwen te stellen op de Landman. En leer vanuit die levensinstelling te werken. Dan alleen kan er vrucht komen.

Maar de Landman gaat verder. Want met het enten houdt Zijn werk niet op. De tijd zal aanbreken dat Hij gaat snoeien. Dat is opnieuw een pijnlijke ervaring, maar net zo noodzakelijk. Alles wat het vrucht dragen belemmert, moet worden weggeknipt. Wat is het snoeimes dat de Landman hanteert? Het is Zijn Woord, de Bijbel.³⁵ Vlijmscherp en doordringend.³⁶ Het Woord zal de rank voortdurend tonen waar ze afwijkt van het doel dat de Landman voor ogen heeft. En als de rank gewillig is, zal ze zich steeds opnieuw onderwerpen aan dat snoeimes, zodat ze voortdurend wordt gereinigd van alles wat het vrucht dragen in de weg staat.³⁷ De Landman snoeit zowel kwade als goede dingen weg. Laten we beginnen met de kwade dingen. Die moeten er zeker uit. De rank heeft een intieme relatie met de Wijnstok gekregen. Die Wijnstok is rein en heilig, en kwade dingen in de rank verstoren de relatie.

³¹ 2 Korinthe 2:16

³² Romeinen 7:13 en 24

³³ 2 Korinthe 12:9

³⁴ Galaten 3:3, Numeri 20:2-12

³⁵ Efeze 6:17

³⁶ Hebreëën 4:12

³⁷ Johannes 15:3

Ze werken als een soort dam in de doorstroming van de sappen uit de Wijnstok naar de rank en dat stagneert het groeiproces. Daarom moet je die verbinding zuiver houden, door die kwade dingen te belijden en vergeving te vragen. Dan zorgt de Wijnstok voor reiniging en kunnen de sappen opnieuw hun werk doen.³⁸

Maar snoeien heeft niet alleen met kwade dingen te maken. Er kunnen ook dingen in je leven zijn die op zichzelf genomen misschien best goed zijn, maar als er teveel in je leven is dat je afleidt van het hoofddoel, dan moet het mes erin.³⁹ Al snoeiend hoor je de Landman zeggen: 'Er zit teveel aan je rank. Veel van de sappen die de wortels en de Stam in jou stuwen, gaat verloren in vruchtloze twijgjes en daarom haal Ik ze weg. Opdat de kostbare sappen geconcentreerd kunnen worden op dat deel van de rank dat vrucht gaat dragen.' Want dat is het doel: dat er veel vrucht komt.

Als na alle zorg en geduld van de kant van de Landman er toch geen vrucht komt, wordt de rank afgehakt. Dan komt de bijl eraan te pas. Dat is de keuze waarvoor je op de lange duur gesteld wordt: het mes erin, opdat je veel vrucht draagt, of de bijl erin, waardoor je wordt afgehakt.⁴⁰ Nu is de vrucht er niet van de ene op de andere dag; dat heeft tijd nodig. En de Landman is heel geduldig. Hij weet ook wat de oorzaak is als er geen vrucht komt. Hij oordeelt rechtvaardig. Maar bij dit alles blijft het een feit dat Hij de rank die uiteindelijk toch geen vrucht draagt, afhakt. Als de rank dat gaat inzien, werkt ze graag mee. Ze laat zich gezeggen en het snoeimes doet z'n werk. Ze wil dan voortdurend gesnoeid worden. Ze gaat dan ook de bekoring proeven van het optrekken van de sappen⁴¹ die de Wijnstok naar haar stuwt. Bidden noemt de Bijbel dat. Een leven van gebed.⁴² Ze ziet dat als haar belangrijkste taak omdat die sappen vrucht gaan vormen.

³⁸ 1 Johannes 1:9

³⁹ Hebreëën 12:1

⁴⁰ Mattheüs 3:10

⁴¹ Jeremia 17:8

⁴² 1 Thessalonicenzen 5:17

Eigenlijk is een vrucht niet veel meer dan een schil vol met sap. De sappen van de wijnstok zijn een beeld van de Geest van Christus of de Heilige Geest.⁴³ En zoals die sappen pas zichtbaar worden in de vruchten, zo wordt de Heilige Geest pas zichtbaar in onze nieuwe natuur. In uitingen van liefde, blijdschap, vrede, geduld, vriendelijkheid, goedheid, trouw, zachtmoedigheid en zelfbeheersing.⁴⁴ Dan wordt het leven van de Wijnstok zichtbaar in de rank.⁴⁵ Zij krijgt deel aan de goddelijke natuur.⁴⁶ En juist die vrucht aan de rank wordt een eervolle heenwijzing naar de schoonheid van de Wijnstok.

De vrucht is in eerste instantie voor de Landman. Maar de Landman wil die vrucht ook bestemmen voor de mensen. Daarom staat de rank ook ten dienste van de mensen. De rank wordt het kanaal waardoor de sappen van de Wijnstok naar de mensen komen en mensen mogen gaan genieten van die sappen. Maar voor het zover is dat de mensen van die sappen kunnen genieten, moet de vrucht eerst stuk, ze moet worden geperst. Gethsémane betekent olijvenpers. De olijfolie komt pas vrij als de olijven in de pers gaan. Zo gaat het ook met de druiven. Zij moeten de pers in, willen ze tot wijn kunnen worden bereid. Juist in die pers komen de sappen vrij. Als je echt christen wilt zijn, zul je in de wereld tegenstand ontmoeten. Er kunnen tijden zijn dat je wordt geperst, uitgedaagd, beproefd. Maar juist dan zal blijken hoeveel sappen de Wijnstok door jouw rank kan stuwen. Dan is er nog een ander aspect van het vrucht dragen. Hoe meer sappen er bij het persen vrij komen, des te heilzamer kan de uitwerking zijn voor degene die het ontvangt. Want in de vruchten zit niet alleen sap, er zit ook zaad in, dat nieuw leven bevat.⁴⁷ En hoe meer je als christen in staat bent om liefdeloosheid die je ontmoet te beantwoorden met Gods liefde, des te groter is de kans dat tegelijk met het sap ook het zaad die ander bereikt en er nieuw leven ontstaat. Dan wordt die ander door dat leven van God in jou gegrepen

⁴³ Johannes 7:38 en 39, Johannes 14, 15 en 16

⁴⁴ Galaten 5:22

⁴⁵ 2 Korinthe 4:10 en 11

⁴⁶ 2 Petrus 1:4

⁴⁷ Genesis 1:11

en wordt hij ook een christen.⁴⁸ Ook dat is vrucht. Niet meer de vrucht in jezelf, maar de vrucht door jou in een ander.

Als de rank veel vrucht draagt, is dat tot eer van de Landman. De Wijnstok zegt tegen de rank: 'Hierin is de Landman geëerd, dat je veel vrucht draagt.'⁴⁹ Het is ook tot eer van de Wijnstok. Iedereen weet immers dat de vrucht van de rank de vrucht van de Wijnstok is.⁵⁰ Juist dat maakt je als rank zo gelukkig. Dat de Landman en de Wijnstok worden geëerd door de vrucht aan jou. Dat geeft je de hoogste voldoening.⁵¹ Als laatste ontvangt ook de rank eer.⁵² Als je als rank beseft dat de vrucht aan jou het gevolg is van de zorg van de Landman en het offer van de Wijnstok, dan is het goed om mee te genieten van die vrucht. Dan mag je meedelen in de glorie van de Landman en de Wijnstok.⁵³ Maar wees wel voorzichtig. Verval niet in de vreselijke gedachte dat het jÓuw vrucht is,⁵⁴ want dat is een grote belediging aan het adres van de Wijnstok!

Het is bijna tweeduizend jaar geleden dat Jezus sprak: 'Ik ben de ware Wijnstok.' Wat heeft tweeduizend jaar christendom nu opgeleverd? Veel! Ongelooflijk veel! Want bijna tweeduizend jaar lang is de almachtige en liefdevolle Landman bezig om – achter de schermen – Zijn Wijnstok te verzorgen. En het zal niet lang meer duren of de poorten van de wijngaard gaan open. En vol goddelijke trots zal de Landman Zijn Wijnstok aan de wereld tonen.⁵⁵ Het werk van Zijn handen. Iedereen zal het zien en Gods grootheid erkennen,⁵⁶ gefascineerd door dit goddelijk meesterwerk. Toen God de wereld schiep, was dat een meesterwerk. Maar de creatie van de Wijnstok is oneindig veel groter.

Ben jij een rank aan de Wijnstok?

⁴⁸ 1 Korinthe 4:15

⁴⁹ Johannes 15:8

⁵⁰ Johannes 17:10

⁵¹ Openbaring 4:11

⁵² Johannes 12:26b

⁵³ Filippenzen 2:16, 1 Thessalonicenzen 2:19, 20

⁵⁴ Mattheüs 21:41

⁵⁵ 2 Thessalonicenzen 1:10

⁵⁶ Filippenzen 2:10 en 11

Doelstellingen van Stichting Heart Cry

- A. Geestelijke verdieping
- B. Bewustwording van de noodzaak van opwekking

ad. A. Geestelijke verdieping

Als stichting willen wij in biddend opzien en in afhankelijkheid van de Heilige Geest ons dienstbaar inzetten in Gods wijngaard, omdat gelovigen, juist in deze tijd waarin de satan rondgaat als een briesende leeuw, gezond 'voedsel' nodig hebben. Het is ons doel om gelovigen erop te wijzen dat zonder het verstaan van het diepere leven met Christus lautheid, oppervlakkigheid, onverschilligheid en gezapigheid op de loer liggen. De vernieuwende kracht van de Heilige Geest is noodzakelijk voor een gezonde groei van het persoonlijke geestelijk leven.

ad. B. Bewustwording van de noodzaak van opwekking

Vanuit onze diepe bezorgdheid over de situatie van de kerk in Nederland willen wij de noodzaak van zowel een persoonlijke als een nationale herleving onder de aandacht brengen. Opwekking is allereerst zondebesef en reformatie van lauwe christenen. Daarnaast is het de buitengewoon krachtige genadewerking van de Heilige Geest waardoor een geestelijke vernieuwing, toewijding en vervulling in het leven van gelovigen teweeggebracht wordt, zodat door hen de stroom van levend water naar de ongelovigen kan vloeien en zij uit de macht van de zonden worden verlost. Nationale herleving begint altijd persoonlijk.

Boeken die Stichting Heart Cry verkoopt

- **Een vast fundament – 23 basislessen Geestelijke Groei**
Dit meest verkochte boek bevat Bijbels onderwijs over het leven als christen.
Een absolute aanrader voor persoonlijke Bijbelstudie maar ook voor groepen.
Evang. Arjan Baan & Ds. Etienne Maritz
- **Voortdurende herleving**
Klassiek boekje over hoe je persoonlijk opwekking kunt ontvangen.
Norman Grubb
- **De weg van Golgotha**
Klassiek boekje over opwekking, verootmoediging en gebrokenheid.
Roy Hession
- **Jezus zien**
Boekje bevat lessen over het wandelen door geloof.
Roy Hession
- **Rechtvaardiging en wedergeboorte**
Fundamenteel boek voor iedereen: over je nieuwe identiteit in Christus.
Charles Leiter
- **Een geestelijke leider**
Dit boekje gaat over allerlei belangrijke aspecten met betrekking tot Bijbels leiderschap zoals: roeping, dienstbaarheid, gebrokenheid, geestelijk gezag uitstralen, Gods stem verstaan, bevrijding van mensenvrees, en het hebben van een voorbeeldfunctie.
Zac Poonen

- **Hoe vind ik Gods wil?**

Dit boekje is een aansporing om meer afhankelijk te zijn van de Heilige Geest.

Zac Poonen

- **De dienaar van het Nieuwe Verbond**

Dit boek bevat radicaal onderwijs voor mensen die in deze tijd geestelijke verantwoordelijkheid dragen voor andere zielen. Je hoort in dit boekje de noodkreet van de schapen die geen werkelijke herders hebben.

Zac Poonen

- **Vijftig kenmerken van Farizeeërs**

Dit ontdekkende boekje is er op gericht om die gebieden in het christenleven te ontmaskeren waarin we ons gedragen als Farizeeërs.

Zac Poonen

- **Gods doel met je mislukkingen**

Dit boekje is geweldig bemoedigend voor alle gelovigen die in hun christenleven zijn vastgelopen.

Zac Poonen

- **Ken je vijand**

Dit eenvoudige boekje is vooral geschikt voor jonge christenen. Het gaat niet alleen over Satans geraffineerde methoden, maar ook hoe we in overwinning kunnen leven.

Zac Poonen

- **Gods goedkeuring ontvangen**

Het is in de normale dingen van het leven dat God Zijn kinderen test. Dit boekje geeft ons meer inzicht hoe God Zijn goedkeuring gaf aan die gelovigen, die trouw blijven.

Zac Poonen

- **Een brandend hart voor Jezus**

Dit unieke boekje is een levensbeschrijving van de bekende Hernhutter zending Ludwlg Graaf von Zinzendorf, die zei: "Ik heb maar één passie: het is Jezus, Jezus alleen!"

Leen J. Van Valen

- **Het nieuwe leven**

Dit (hardcover) dikke boek van ruim 250 pagina's bevat 52 Bijbelstudies voor hen die verlangen naar groei in genade en kennis. De schrijver schreef dit boek speciaal voor jonggelovigen.

Andrew Murray

- **De christelijke vrijheid**

Dit bevrijdende boekje gaat over de betekenis van de christelijke vrijheid (Gal. 5:1). De auteur heeft het geschreven voor christenen die de heerlijke vrijheid in Christus niet begrijpen en daarom ook niet genieten.

Andrew Murray

- **In de gebedsschool van Jezus**

Dit boekje staat boordevol onderwijs rondom de centrale vraag: "Hoe word ik een voorbidder?" en is een klassieker geworden, omdat het een praktische opleiding is tot de heilige bediening van voorbede.

Andrew Murray

- **Wees mij genadig!**

Dit boekje gaat over Gods genade en bevat 31 korte Bijbelstudies over Psalm 51. Volgens Murray begrijpen veel christenen Gods genade niet goed, en daarom komen ze nooit tot de heerlijke vreugde en zegen.

Andrew Murray

- **De volheid van de Heilige Geest**

Er leven onder jong en oud veel vragen over de Persoon en het werk van Heilige Geest. Op een eenvoudige manier laat Murray in dit boekje zien hoe de volle Pinksterzegen voor iedereen beschikbaar is...in de weg van algehele overgave.

Andrew Murray

- **Gods plan met de man en de vrouw**

Dit boekje is een bloemlezing en wil een Bijbelse visie doorgeven rondom de volgende thema's: seksualiteit, alleen-zijn, verkering, huwelijksvoorbereiding en huwelijk.

Arjan Baan, red.

- **Homoseksualiteit**

Dit onderwerp is een hot item in deze tijd! De auteur wil in dit boekje Bijbels-pastorale overwegingen doorgeven in de 21ste eeuw.

Philip Nunn

- **De veranderende kracht van vergeving**

In dit prachtige boekje verkent de auteur vergeving vanuit Bijbels perspectief. Bovendien corrigeert hij een aantal veel voorkomende misverstanden die echte vergeving kunnen belemmeren.

Philip Nunn

- **Bedwelmd door Babylon**

Dit boek van Steve bevat een indringende en alarmerende boodschap voor de tegenwoordige kerken in de wereld. Op profetische wijze wordt de geest van de tijd aan de kaak gesteld. De (demonische) invloed van de wereld op de kerk wordt duidelijk opengelegd. De auteur wil ons alert maken m.b.t. de misleiding en verleiding in het hedendaags christendom. Het komt aan op een heilig leven en geestelijk onderscheidingsvermogen!

Steve Gallagher

- **Staande blijven temidden van de grote afval**

Dit boek is een vervolg op 'Bedwelmd door Babylon'. De inhoud ontmaskert de schijnheiligheid van veel christenen. De auteur onderzoekt nauwkeurig de Bijbelse voorspellingen m.b.t. de grote afval. Hij trekt vervolgens lijnen naar het huidige postmoderne christendom. Steve schudt de lezer wakker om de aangrijpende waarheid over de eindtijd door te laten dringen.

Steve Gallagher

- **Word Jezus gelijk!**

Dit (werk)boek gaat diep en zal je gedachteleven, gezindheid en hart raken. De Bijbelstudies zijn bedoeld om je een half jaar lang mee te nemen, met het verlangen dat je gaat verstaan wat het betekent om Jezus te volgen. Hoe meer tijd en gebed je neemt voor deze studies, hoe meer je zult ontdekken dat je hart verandert! Het is mogelijk om dit boek individueel door te werken, maar het is zeer aan te raden om de studies ook met een ander door te spreken. Dit kan in kleine groepen, als echtpaar of in een mentorrelatie. We geloven dat dit boek, vooral in een tijd van geestelijke oppervlakkigheid, in een grote behoefte kan voorzien.

Steve Gallagher

- **Seksuele afgoderij**

Dit uitstekende boek is een bestseller in Amerika. Meer dan één miljoen exemplaren werden ervan verkocht. Het geheim is misschien wel dat het geschreven is door iemand die zelf jarenlang verslaafd is geweest en door Gods bevrijdende genade ervan verlost werd. Vragen die aan de orde komen zijn: Kan een christen echt een zuiver hart behouden in een seksueel geladen cultuur? Kan hij echt God dienen met zijn gedachteleven? Hoe is er bevrijding mogelijk van verslaving? Dit boek over seksuele afgoderij gaat recht naar het hart en maakt een einde aan het mysterie van de seksuele lust en begeerte. Het boek met voluit Bijbelse antwoorden heeft duizenden mannen geholpen naar een leven in vrijheid. De inhoud wijst ons op Jezus en het Kruis, de enige Weg tot bevrijding.

Steve Gallagher

Deze boeken zijn te koop via de webshop van:

www.heartcry.nl & www.geestelijkegroei.nl

- **Laat je licht schijnen**

Henk Binnendijk behoort tot één van de bekendste evangelisten van de 2e helft in de 20ste eeuw. Zijn boodschappen zijn doorleefd, praktisch, sterk op het hart gericht en worden gekenmerkt door eenvoud. Hij vertoont daar-in overeenkomsten met één van zijn grote voorbeelden zuster Corrie ten Boom. Dit boekje bevat drie bemoedigende preken. Het onderwijs is uitstekend geschikt voor mensen die op zoek zijn naar God of nog maar kort geleden tot geloof zijn gekomen.

Henk Binnendijk

- **Onweerstaanbaar voor God**

Dit boek beschrijft de weg om verlost te worden van je hoogmoed en het geheimenis dat God aangetrokken wordt door de verbrijzelde en nederige van geest. Een mens moet gezuiverd worden van een hardnekkige aandoening: de zonde van de hoogmoed. De inhoud spoort ons aan om ongenadig de strijd aan te binden tegen elke vorm van hoogmoed die zich in ons bevindt, ook religieuze hoogmoed.

Steve Gallagher

- **Een goed fundament**

Dit boek is niet alleen geschreven voor ongelovigen of pasbekeerden, maar ook voor mensen die zich al jaren christen noemen. Een inspectie van je geloofsfundering zou er immers toe kunnen leiden dat je gebreken ontdekt die aandacht behoeven. Poonen beschrijft op een eenvoudige manier de 'beginnerslessen' van het christelijk geloof.

Zac Poonen

- **Nederigheid**

Nederigheid, wat is het precies, waarom is het zo belangrijk om nederig te zijn en hoe kun je groeien in nederigheid? Over dat soort vragen gaat dit boekje. Ook al werd het gepubliceerd in 1895, de boodschap ervan is zo actueel dat het nog altijd waard is om gehoord te worden. Vandaar deze nieuwe uitgave, een omwille van de leesbaarheid geheel herziene vertaling!

Andrew Murray

- **Jezus Zelf... in al Zijn volheid**

Dit boekje bestaat uit twee delen. In het eerste gedeelte getuigt broeder Simpson op een levendige wijze van de openbaring die Jezus Zelf in al Zijn volheid hem gaf. Zijn indringende getuigenis is voor ons een geweldige aanmoediging om niet te blijven steken bij de gaven, maar ons uit te strekken naar en te richten op de Gever Zelf! Het tweede deel van dit boekje bevat twee – voor velen onbekende – toespraken van Andrew Murray. We proeven in deze boodschap Murray's hartsverlangen. Het maakt zijn diepe wens voor de conferentiegangersduidelijk: meer zicht op de Persoon van Jezus Christus Zelf!

Andrew Murray en A.B. Simpson

- **Een woord van troost voor gelovigen**

Soms gaan we in ons christenleven door moeilijke en heftige perioden. We dreigen onder te gaan in de golven van moedeloosheid of bezorgdheid. Dit boekje bevat een woord van troost voor gelovigen, die zich in de smeltoven bevinden. De volgende thema's komen in dit boekje aan de orde: Gods aanwezigheid in onze beproeving door vuur; het medicijn tegen bezorgdheid in ons leven; Alle dingen in het leven van de christen zullen meewerken ten goede; en God wil dat we gelukkig zijn; daarom kun kan je gelukkig geworden.

J.C. Brumfield

- **Laten we bidden!**

Tientallen boekjes zijn al verschenen over het gebed. Toch is dit een uniek boekje vanwege het indringende appél wat er in doorklinkt. De inhoud brengt je op de knieën, zodat je daadwerkelijk Gods aangezicht gaat zoeken. We kunnen uren praten over gebed, maar we moeten het gewoon doen!

R.A. Torrey

Deze boeken zijn te koop via de webshop van:

www.heartcry.nl